



- Community tegen eenzaamheid - pagina 6
- Hoe rijk is de kerk? - pagina 7
- Twee Perrons, één missie - pagina 8



Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

4e jaargang | nummer 7 | september 2020

GELOFSOPVOEDING

THEMA

Leren geloven, hopen en liefhebben

INTERVIEW • Geloven, hopen en liefhebben zijn voor de Protestantse Kerk in Nederland drie met elkaar verbonden kernwoorden. Benieuwd naar haar visie op geloofsopvoeding spraken we Corina Nagel, als verbindend specialist School en Kerk werkzaam voor de landelijke Dienstenorganisatie. 'Leren' is de leidraad.

Waarom leren geloven, leren hopen en leren liefhebben?

'Geloofsoverdracht en inwijding speelt overal, zowel voor bestaande gemeenten als pioniersplekken, zowel voor volwassenen als voor kinderen en jongeren. Wij ontwikkelen bij de Dienstenorganisatie van de PKN prachtige programma's, maar er is behoefte aan een duidelijke visie op leren. We krijgen veel praktische vragen: 'Welke werkvorm is het beste voor ...', 'Hoe krijg ik jongeren weer naar de catechese?'. Waarom- en waartoe-vragen worden veel minder gesteld, terwijl deze aan die wat- en hoe-vragen vooraf zouden moeten gaan.'

In onze kerken is altijd veel aandacht voor de preek op zondag. Voor veel mensen is die qua geloofsopvoeding blijbaar vol-doende, want er is relatief weinig belangstelling voor doordeweekse gespreksavonden en leerhuizen. Doen wij iets verkeerd?

'Veel mensen hebben doordeweeks geen tijd of steken hun tijd in andere zaken dan de kerk. Het is een kunst bij deze realiteit aan te sluiten. Je moet je ook afvragen waar de leerbehoeften zitten. Misschien liggen die wel op een ander vlak dan wat je aanbiedt. Sluit de aangeboden vorm wel aan bij de mensen? Welk leerproces is goed voor een bepaalde

groep mensen en om welke reden? Waartoe wil je mensen laten leren? De richting waarin dat leerproces gaat is volgens mij te duiden als 'mensen leren Gods genade te ontvangen en Gods



Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (photosbyleonie.nl)

liefde te beantwoorden en hoopvol deel te nemen aan Gods vernieuwing van de schepping'. Hoe de weg ernaartoe eruitziet hangt af van de leerbehoeften van de doelgroepen. Mensen moeten ook met elkaar in dialoog gaan. Voor jongeren bijvoorbeeld werkt het niet meer als je zegt: 'zo is het en niet anders'. Je kunt beter mensen leren om te gaan met bronnen zoals de Bijbel en belijdenisgeschriften, met rituelen en met liturgie. Het wordt in de dialoog wel diffuser maar het is niet richtingloos, want je gaat steeds uit van bronnen die mensen tot zich kunnen nemen en gebruiken.'

Welke adviezen zou je de Zoetermeerse kerken willen geven?

'Het is belangrijk om mensen te helpen zelf antwoorden te vinden op belangrijke levensvragen zoals 'Waartoe ben je op aarde? Wat is de stip aan de horizon? Wat is belangrijk in je leven?'. Voor de manier waarop je dit kunt aanpak-

ken, kun je kijken naar Jezus en de ontmoeting met de Emmaüsgangers. Jezus begon met meelopen, luisteren en vragen stellen. Pas toen ging Hij reageren.'

'Schuren mag, wrijving kan ook glans opleveren'

Is het niet handiger, efficiënter, om geloofsopvoeding vooral op grotere groepen te richten?

'Iedere groeps-grootte heeft zijn eigen waarde. Zo heeft een zondagmorgendienst de waarde dat je opgenomen wordt in een groter geheel, verbonden aan elkaar en aan God. Het samen beleven van een liturgie kan beter in een grotere groep. Maar een persoonlijk geloofsgesprek vraagt om een kleinere setting, daarin voelt men zich veiliger. En bij het kauwen op een steviger onderwerp mag de groep weer iets groter zijn, interactie is daarbij essentieel. Daar mag het wel een beetje schuren.

Diversiteit is een uitdaging! Laten we dat eens ombuigen naar een kans. Ook in de diversiteit heb je elkaar nodig. Denk aan de tekst in Efeziërs 3, waar staat dat je met elkaar de breedte, hoogte, lengte en diepte van Gods liefde beter kunt begrijpen. Bij diversiteit hoeft je niet om bepaalde lastige thema's heen te lopen, wrijving kan ook glans opleveren!'

Hoe voed je vandaag de dag kinderen en jongeren het beste in het geloof op, gevoegd bij het feit dat we in veel kerken weinig jongeren meer zien?

'Dit probleem speelt in heel veel kerken. In een recent onderzoek bleek dat in één derde van onze kerken gemiddeld acht kinderen en jongeren deelnemen aan het jeugdwerk. Twintig procent van de gemeenten heeft eigenlijk geen jeugdwerk meer. We voelen in de kerken echt wel de pijn dat veel ouders hun kinderen hebben laten dopen, terwijl hun kinderen

Gaandeweg
Uitneembaar katern met het programma-aanbod vorming & toerusting en overige activiteiten van wijkerken en ontmoetingsplekken.
september 2020
t/m januari 2021

nu zeggen: 'Mooi dat jullie steun aan de kerk hebben, maar voor mij is het niks.'

We moeten oppassen dat we tegen elkaar klagen en zeggen 'Wat kunnen we hier nog aan doen?', omdat dat geen recht doet aan alles wat er al gedaan is. Dat je hier niet veel meer van terug ziet, heeft alles te maken met de andere cultuur waarin we nu leven: secularisatie, multiculturaliteit, postmodernisme, entertainmentcultuur en polarisatie. Dat speelt allemaal een rol. Het heeft bijvoorbeeld het onderwijs veranderd. De driehoek kerk-school-gezin, waarbij je op drie plekken ongeveer hetzelfde meekreeg, is een smal driehoekje geworden. Je kunt je beter niet afvragen wat we fout hebben gedaan, want dan kom je in een sfeer van 'Laten we weer wat gaan proberen'. Het risico is groot dat dat mislukt.

'Loop mee en luister naar vragen en ervaringen'

Laten we ons eerder afvragen wat we kunnen betekenen met wat we nu hebben. Niet alleen voor de mensen op zondagmorgen in de kerk, ook voor de mensen die we kwijtgeraakt zijn, in het bijzonder de kinderen en jongeren. Wat kunnen wij met onze (soms beperkte) middelen wel betekenen, waardoor wij ons als gemeenschap voeden met Gods genade en hoe kunnen wij die doorgeven? Dan kom ik opnieuw terug bij Jezus en de Emmaüsgangers. Zoek de kinderen en jongeren op. Loop met ze mee, luister naar hun vragen en ervaringen en sluit hierbij aan.'

Zijn leren geloven, leren hopen en leren liefhebben gescheiden trajecten?

'Nee, ze horen helemaal bij elkaar. Het is als een driepotige kruk: als je een van de poten weghaalt, dan valt de kruk om. Ze zijn alle drie nodig om te leren Gods genade te ontvangen, Gods liefde te beantwoorden en hoopvol deel te nemen aan Gods vernieuwing van de schepping.'

VAN DE REDACTIE

Proeven

W e waren in de achtertuin, het jongetje, het meisje en ik. 'Zijn dat frambozen, mag ik ze plukken?' Natuurlijk. 'Zoet', zei het jongetje. Het meisje zag ook bramen hangen. 'Alleen de zwarte hoor, de rode zijn nog niet rijp, en de groene al helemaal niet.' 'Zuur', zei het jongetje. Onder tusschen verdwenen de dikste achter elkaar in het mondje van het meisje. 'Maar aardbeien lust ik nu wel', kwam het jongetje. 'O ja?' vroeg ik, 'hoe is dat zo gekomen? Je vond ze toch nooit lekker?' 'Ja, maar ik heb geproefd en nu weet ik hoe het smaakt. Voor mijn verjaardag heb ik aardbeientaart gekozen.' Hij werd zes en heeft veel zin in groep 3. Trouwhartig vertelde hij erachteraan: 'Ja, want de juf zegt altijd: van proberen kun je leren, dus.' 'Ik ga ook al bijna naar school, hoor!', riep het meisje snel. Ach, dat duurt nog driekwart jaar ... maar eigenlijk kan ze niet wachten.

'Van proberen kun je leren' zegt de juf

Nog in de kinderschoenen, al op grotere voet, gretig of afwachtend – zo gaat de weg van het 'geloofsleren' ook. In je eentje is het niet makkelijk, maar als iemand met je oploopt kun je je vragen kwijt. Gaandeweg en samen leren over God, geloof en kerk: probeer het eens. Pas als je ervan proeft, weet je immers hoe het smaakt.

• Marieke van der Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTEUR

Anti-discriminatie-manifestatie



VERSLAG • Op 1 juli organiseerde het Interlevensbeschouwend Overleg Zoetermeer (ILOZ) een anti-discriminatiemanifestatie bij het Silverdome. Op gepaste afstand luisterden tientallen (helaas geen honderden) aanwezigen naar muziek en toespraken uit diverse invalshoeken van het discriminatie-palet (kleur, godsdienst, geartheid, handicap). Zoetermeer is immers een 'stad van compassie' en ook kerken ondertekenden het breed gedragen Handvest voor Compassie. Voorzitter Imam Shamier Madhar van het ILOZ vond de beperkte belangstelling wel een beetje teleurstellend. Toch zei de ras-optimist: 'Al onze bij het Handvest aangesloten organisaties waren vertegenwoordigd. Dat is ook belangrijk.'

• Fien Meiresonne

19-26 september

Vredesweek

Het verschil met vorig jaar kan niet groter zijn. Vorig jaar kende de Vredesweek een vol programma met films, diners, museumbezoek, kinderactiviteiten, een muziektentoonstelling en natuurlijk de Walk of Peace en de wisseling van Ambassadeur van Vrede. Vanwege de coronamaatregelen moet het nu kleiner.

Met het thema 'Vrede verbindt verschil' komt er dit jaar wel een Walk of Peace, maar we zoeken de verbinding tot elkaar op een veilige afstand van anderhalve meter. Dit jaar kunt u ook naar een bijzondere filmvoorstelling, maar dan in een drive-in bioscoop in de eigen auto (of die van vrienden) i.s.m. Cameo. Naast fysieke zijn er ook online activiteiten i.s.m. Zoetermeer Actief en sommige evenementen worden live gestreamd. Een greep uit het programma.

Zaterdag 19 september

- Walk of Peace – m.m.v. Biodanza
- Prijsuitreiking 'Journalist van Vrede'

Zondag 20 september

- Vredesavond in diverse kerken

Ma t/m vr 21-25 september

- Voor de jeugd: Kofferman met Vooroordelenkoffer i.s.m. CKC
- Poëziefestival i.s.m. Forum
- Verhalenexpositie i.s.m. Vluchtelingenwerk
- Fake & Difference: Met de krant op



VREDE VERBINDT VERSCHIL

tafel (Dorp/Palenstein)

- Peace of Cake – met Halte 2717 (Buytenwegh)
- Digging the Difference: schatgraverstocht i.s.m. Buurtwerk (Meerzicht)
- Vredesboodschappen religieuze leiders Zoetermeer

Kijk voor het hele (en actuele – wijzigingen voorbehouden i.v.m. RIVM-maatregelen) programma op www.vredesweekzoetermeer.nl; Facebookpagina van ambassadeur van vredezoetermeer of mail naar info@iloz.org.

- Namens het ILOZ:

Shamier Madhar, Flip Bakker, Els Alebregtse, Michael Vis en Vida Niazian

SchuldHulpMaatje: omzien naar elkaar

OPROEP • De coronacrisis is aanjager van meer schuldenproblematiek: alle factoren die tot problematische schulden kunnen leiden, zoals uitgestelde betalingen, inkomensdaling en lange wachttijden bij schuldhulploketten, vrees voor uithuiszetting of een slechte gezondheid, verergeren nu.

SchuldHulpMaatje Zoetermeer is een diaconaal project om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden. We werken met getrainde vrijwilligers en begeleiding in financiële zelfredzaamheid en bijbehorende gedragsverandering staan centraal.

- **Hulpvragers** Mensen die hulp nodig hebben kunnen zich aanmelden via www.uitdeschulden.nl Informatie: coördinator Jan de Vries T 06-394 0501
- **Maatjes** We hebben nieuwe vrijwilligers nodig voor coaching en begeleiding. In november start een nieuwe driedaagse basis cursus (7/11, 14/11 en 21/11).



www.schuldhulpmaatje.nl > locatie Zoetermeer; informatie E.jdevries@shmzoetermeer.nl

- **Bestuursleden** De Stichting Budget Op Orde Maken Zoetermeer (B.O.O.M.Z.), handelend onder de naam SchuldHulpMaatje Zoetermeer, zoekt nieuwe bestuursleden, zoals een secretaris.

Informatie: voorzitter Herman van Vuren T 06-3097 0264 E.hvanvuren@shmzoetermeer.nl



Hospice Elim zoekt vrijwilligers

Op 3 maart jl. is de eerste paal geslagen voor de bouw van Hospice Elim in Moerkapelle. De bouw verloopt voorspoedig en als dit zo doorzet, zal het hospice D.V. eind 2020/begin 2021 haar deuren openen. Om het hospice te laten functioneren en goede terminale zorg te bieden, zijn vrijwilligers nodig die de gasten en hun naasten een warme, respectvolle omgeving bieden in de voorbereiding op het naderende afscheid. Daarom organiseren wij een informatieavond op 9 september in Zoetermeer.

20.00-21.00 uur; 9 september, Morgensterkerk, Nassaulaan 1; aanmelden (i.v.m. RIVM-maatregelen) E.j.v.dijk@hospice-elim.nl Informatie E.c.maaskant@hospice-elim.nl www.hospice-elim.nl

AANRADERS

'Een kroon voor mama'

Actueel kinder-voorleesboek van predikante en schrijfster Kathelijne Depoortere. Spelenderwijs komt de situatie rondom corona aan bod en hoe je hier als gezin positief mee om kunt gaan, gevoed vanuit 'oude wijsheid' in het bijbelboek Spreuken. Van Driel Publishing, € 9,95

Tijlijn voor jeugdleiders

Ben jij tienerleider, jeugdouderling, kinderwerker of catecheet en kun je wel wat tips gebruiken? Meld je gratis aan voor de tijlijn van de HGJB: elke twee weken professionele jeugdwerktips in de app. W.hgjb.nl/inspiratie

Dankdag-materiaal

Hoe kun je God danken, ook als niet alles fijn en goed is om je heen? In Handelingen 27:14-44 laat Paulus zien dat het kan, op een schip midden in een zware storm. HGJB-Dankdagmateriaal voor de eerste week van november, vanuit het thema 'Dank God in alles!'. W.hgjb.nl/bid-dankdagmap

Wat deel jij?

Bijbelse blog of podcast, aansprekend persoonlijk verhaal, praktische activiteit en/of teksttegelij met waardevolle woorden. Wat je zelf ontvangt, kun je delen met mensen die bemoediging, troost of hulp kunnen gebruiken. W.bijbelgenootschap.nl/watdeeltij

Theologische Vorming Geïnteresseerden

Gelukkig kan de driejarige basis-cursus Theologische Vorming Geïnteresseerden in september wel van start: digitaal op de dinsdagochtenden. Ook zijn er een paar boeiende korte cursussen van enkele dagdelen op het digitale programma gezet. W.www.tvgrotterdam.nl

50 jaar Wycliffe

Op 27 juni vierde Wycliffe Nederland 50 jaar bijbelvertaalwerk, zie de live stream jubileumdag via de website. In september verschijnt een uniek boek met 50 verhalen en er is een ambitieus project van start gegaan: 50 nieuwe vertaalprojecten in 5 jaar. Helpt u mee? W.wycliffe.nl



Kleinschalige onderneming met persoonlijke zorg en aandacht

24 uur per dag bereikbaar

Ongeacht uw verzekering

D van Dongen
Uitvaartzorg met karakter



Bel na overlijden
079 - 343 43 03
wij zijn 24 uur per dag bereikbaar!

Van Dongen
Uitvaartzorg & UitvaartCentrum
Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl

ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

Van Dorp uw technisch dienstverlener

Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers met passie voor techniek. Met hun vakkennis en persoonlijke aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen. U bent zeker van een gezonde leef- en werkomgeving. Door onze landelijke dekking en regionale aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

VAN DORP
MET KENNIS EN RESPECT



Ook adverteren in Kerk in Zoetermeer?
Vraag de tarieven:
advertenties@kerkinzoetermeer.nl

OVERSTAPPEN

'Tot ziens in de Tienerdienst!'

ICHTHUSKERK • Ieder jaar vlak voor de zomervakantie wordt in de Ichthuskerk de 'overstapdienst' gevierd. In deze bijzondere dienst gaat de aandacht naar de kinderen van groep 8 die na de vakantie naar de middelbare school gaan. Een grote stap, die ook gemaakt wordt in de kerk: zij verlaten de Basiccatechese en Kindernevendienst en mogen in september meedoen aan de Tienerdiensten.

Dat ging dit jaar anders. Boosdoener Covid-19 had er voor gezorgd dat er wekenlang geen kind meer in de kerk te zien was. Een overstapdienst zat er dus niet in. Marga Verbeek, jeugdouderling, basiccatechese-juf en lid van het kindernevendienstteam, verzoon een mooi alternatief. Op een maandagavond waren de 'overstappers', hun ouders en eventuele broertjes en zusjes uitgenodigd in de Ichthuskerk om hun bijzondere moment te beleven. Alles werd opgenomen en tijdens de kerkdienst van 5 juli konden de aanwezige gemeenteleden en thuis kijkers de overstap meebeleven via de beamer. Marga heette Maud, Sarah, Amayra, Lucas en Leon hartelijk welkom, ze staken een kaarsje aan, zoals ze gewend zijn aan het begin van de basiccatechese en de kindernevendienst. Daarna mochten de kinderen vertellen naar welke middelbare school zij gaan en wat ze leuk vonden aan de catechese en de kindernevendienst. Juf Marga werd verlegen van de complimenten over haar leuke lessen en spelletjes en de geweldige speurtocht in en rond de kerk. De groep 8-kinderen gaven aan dat ze veel geleerd hadden over de Bijbel en dat zijn vonden.

Ook je gedachten kun je in je rugzakje bewaren

Er hoorde ook een cadeautje bij. De kinderen kregen het traditio-

nele rugzakje, symbool voor wat je in je leven meeneemt en 'ook nog handig voor je gymshoenen op de middelbare school', voegde juf Marga toe. Maar niet alleen dingen die je beet kunt pakken, ook je gedachten, bijvoorbeeld iets waar je blij mee bent, kun je in je rugzakje bewaren. Voor dit moment kregen de kinderen symbolische cadeautjes: een zaklampje als symbool voor het licht van God, een flesje druivensap ter herinnering aan de Maaltijd van de Heer en een bedeltje met de symbolen Geloof, Hoop en Liefde. Toezingen mocht niet, maar de kinderen vertrokken met gesproken allerbeste wensen en een: 'Tot ziens in de Tienerdienst!'

'Mooi om de kinderen te zien groeien'

OOSTERKERK • Op diezelfde 5 juli was er ook een overstap in de Oosterkerk. Kinderen die na de zomervakantie naar groep 5 gaan, stappen over van de Kinderkerk naar Kinderkerk Plus.

Vanaf juli was er in de Oosterkerk weer 'live' Kinderkerk. De overstap van de tien kinderen was dan ook Baruchheel persoonlijk en fijn', volgens Jolanda de Niet, een van de medewerkers van de Kinderkerk. Eén voor één werden de kinderen naar voren geroepen en mochten ze zeggen wat ze fijn vonden in de Kinderkerk. De 'overstappers' kregen een boekje van Nieske Selles-ten Brinke: *Mijn eigen prekenschrift*.

boek. 'Het is best wel even wennen om voortaan de hele dienst in de kerk te blijven', zegt Jolanda. 'Dit boekje met vragen op eigen niveau kunnen ze tijdens de preek beantwoorden en helpt hen

daarbij.' Naast de 'gewone' Kinderkerk elke zondagmorgen voor kinderen t/m groep 4, is er één keer in de



Afscheid van de Kindernevendienst én van juf Marga in de Ichthuskerk.

THEMA

KIJK



LEREN IN DE KERK

maand in de ochtend Kinderkerk voor groep 5 en 6 en in de middag Kinderkerk Plus voor kinderen uit groep 5 t/m 8. Hiervoor zijn deze 'overstappers' hartelijk uitgenodigd; zij horen nu bij de grotere kinderen en ze vinden het best fijn om niet meer bij de kleintjes te horen.

Juf Jolanda vindt het jammer om afscheid te nemen. 'Je hebt de kinderen meestal vanaf groep 1 tot en met groep 4 en kent ze best goed. Het is mooi om ze te zien groeien.' Dat blijkt wel bij Jasmijn. Ze ging graag naar de Kinderkerk, vond

het knutselen fijn en de bijbelverhalen mooi verteld. Lastig om te zeggen wat ze ervan heeft geleerd, want 'de meeste verhalen kende ik al'. KinderkerkPlus vindt ze wel spannend, omdat ze denkt dat het wat moeilijker wordt en ze de kinderen nog niet kent.

Spannend en toch leuk, eraan toe zijn en ertegenop zien. Dat overkomt veel kinderen in de komende periode. Allemaal veel goeds en plezier toegewenst!

• Hanneke Lam

PERSPECTIEF

Samen leren

Onderwijst elkaar door te oefenen in een gul leven vol kracht en genade. Ik heb dit hemelse leven op aarde jullie voorgeleefd. Nu is het aan jullie! En ik heb er alle vertrouwen in. Want ik ben eeuwig jullie hemelse coach!

Ja, ik weet het: het slot van Mattheüs 28 staat anders beschreven. Toch is dit voor mij de kern. Om dit perspectief concreter te maken deel ik een ontdekking en een kans.

Ontdekking

Deze zomervakantie las ik over zuidelijk Mexico. Het verhaal greep me, want ooit reisde ik door dit gebied. *Zij durfden anders te zijn* is een waargebeurd verhaal. Begin jaren zestig besluiten Ken en Elaine Jacobs om Jezus' woorden te vertalen in de Chamula-taal. Vol idealen verhuizen zij naar Chamula. 'Gedoemd om te mislukken', waarschuwen geloofsgenoten. De Chamula-samenleving staat namelijk bekend als gesloten, dictatoriaal en gewelddadig. Nieuwe ideeën komen je duur te staan, je riskeert een gruwelijk levenseinde. Het project lijkt onmogelijk, maar Ken en Elaine houden vol. Vijftien jaar later is de Chamula-vertaling van het Nieuwe Testament klaar.

Wonder boven wonder is er – ondanks straffe vervolgingen – een geloofsgemeenschap ontstaan. Meer dan drieduizend mensen hebben Jezus' liefde in hun hart gesloten. Met de dood voor ogen groeit de Chamula-kerk, de samenleving tot zegen!

Kans

Ja, ik weet het: zuidelijk Mexico 1980 is geen Nederland 2020. Toch zie ik een verbinding. Want hoewel de situatie anders is, staan we voor vergelijkbare uitdagingen: hoe kunnen we in onze samenleving krachtige volgelingen van Jezus zijn? Hoe houden we elkaar vast in crisistijd? De lijdende kerken wereldwijd hebben het geheim ontdekt. Met vertrouwen in Jezus' overwinning en durf gaan ze moedig door. Ik zie hier een prachtige kans om van hen te leren!

• Sandra Hermanus-Schröder
WIJKPASTOR PELGRIMSKERK
EN DE REGENBOOG

GAANDEWEG

Activiteiten Vorming & Toerusting

Programma
september 2020
tot januari 2021

Samen leren

Voorwoord

Alles heeft zijn tijd, niets blijft zoals het was. Kijk maar naar deze nieuwe *Gaandeweg*.

Nieuw in verschillende opzichten. In de eerste plaats bevat dit programmaoverzicht veel nieuwe activiteiten voor de komende periode, net zoals voorheen.

Maar het heeft ook een heel nieuwe vorm gekregen. Tot nu toe verscheen het als een uitgebreid, fraai vormgegeven boekje, met informatie over een veelheid aan activiteiten voor een heel jaar.

Vanaf nu is dit behapbaarder geworden, het verschijnt in twee of drie afleveringen per jaar als losse katernen van *Kerk in Zoetermeer*, een vrijwel maandelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Deze nieuwe aanpak leidt niet alleen tot lagere kosten; het voorbereiden van een programma voor een kortere periode vergt bovendien minder inspanning en er kan gemakkelijker op actualiteiten worden ingespeeld. En we verwachten dat het voor u als gebruiker overzichtelijker wordt, nu het programma voor kortere perioden wordt gepubliceerd.

Deze eerste uitgave van de vernieuwde *Gaandeweg* bevat activiteiten in de periode september 2020 t/m januari 2021, gegroepeerd op thema. Voor het komende seizoen heeft *Gaandeweg* als motto meegekregen: 'Samen leren'. Misschien vraagt u zich af waarom we tot samen leren worden uitgenodigd. Als u het interview leest op de voorpagina van het septembernummer van *Kerk in Zoetermeer*, dan wordt het u vast een stuk duidelijker. De kop van dat interview is veelzeggend: 'Leren geloven, hopen en liefhebben'.

Nog een belangrijke opmerking: Alle in Gaandeweg gepubliceerde activiteiten zijn onder voorbehoud vanwege de coronacrisis en met inachtneming van de officiële RIVM-richtlijnen. Voor veel activiteiten geldt daarom ook dat aanmelden noodzakelijk is.

P.S. U vindt het programma ook als pdf op www.pgzoetermeer.nl/gaandeweg en kerkinzoetermeer.nl/gaandeweg Raadpleeg voor de actuele agenda en nieuwe activiteiten ook altijd *Kerk in Zoetermeer* en de Agenda op beide genoemde websites. Alle activiteiten staan daar chronologisch, voorzien van een herkenbaar thema-icoontje.



LEERHUIS EN LEZINGEN



Bijbels Hebreeuws

Kom dicht bij de bron door kennis te maken met de grondtaal van de Bijbel. In september begint er een opfriscursus Bijbels Hebreeuws. We beginnen van voren af aan met kleine leesoefeningen om de beginselen van het Hebreeuws (weer) eigen te maken. Langzamerhand krijgen we zinnestukjes en zinnen letterlijk uit de Bijbel voor ons, zodat we dichtbij het Woord in de grondtaal komen. Weet u welkom en zegt het voort, want deze cursus is voor iedere geïnteresseerde. Wekelijks op woensdag.

Vanaf 16 september, 16.30-17.15 uur; De Herberg, Dorpsstraat 59; info: T (079) 316 34 54 E chwesdorp@occidopagus.nl



Filosofen over de tien geboden

Leeskring over *Erfenis zonder testament: Filosofische overwegingen bij de tien geboden* (2015). In dit boek gaan de filosofen Hans Achterhuis en Maarten van Buuren op zoek naar eigentijdse antwoorden op oeroude ethische vragen. Daarbij maken ze gebruik van de inzichten van filosofen, filmmakers en schrijvers, waarmee ze de problematiek op onverwachte wijze belichten. Deze leeskring wordt begeleid door ds. Karl van Klaveren, die filosofie vertaalt voor uitgeverij Ten Have. Vooraf thuis lezen en keuze uit middag- of avondkring.

21 sept Het zevende gebod (p. 163-182), belicht vanuit Aristoteles, Plato, *Tristan en Isolde* en de katharen.

19 okt Het achtste gebod (p. 183-202), belicht vanuit Thomas Picketty, de kleinschaligheidsfilosofie, Thomas van Aquino en John Locke.

16 nov Het negende gebod (p. 203-223), belicht vanuit Nietzsche, Augustinus, Immanuel Kant, Jeremy Bentham, Machiavelli en Sartre.

14 dec Het tiende gebod (p. 224-250), belicht vanuit het boeddhisme, Karen Armstrong, René Girard, Rousseau, Kieslowski en John M. Keynes.

15.00 / 20.00 uur; Adventskerk, Julianalaan 3; € 5 niet-leden, leden gratis; T 06-1104 1992

Samen leren: Lastige bijbelverhalen

Sommige bijbelteksten zijn bepaald niet gemakkelijk en komen vreemd en onbegrijpelijk over. Velen weten er niet goed raad mee. Moeten we deze teksten dan maar uit de weg gaan? Nee, zegt oud-predikant Piet Schelling. Daarom heeft hij twaalf ongemakkelijke teksten in zijn boek *Vreemd en bizar. Lastige bijbelverhalen* behandeld. Hij probeert de moeilijke teksten nauwkeurig te lezen en de boodschap voor deze tijd erin te ontdekken. Piet Schelling zal in een lezing hierop ingaan. Aanmelden nodig.

24 september, 20.00 uur; De Regenboog; € 5; info: Sjon Donkers T 06-2039 8023 / (079)361 90 32 E sjondonkers@gmail.com; opgeven (!): T 06-2184 5948 E hwvanzuilekom@hetnet.nl

Leerhuis: Kerk-zijn en coronacrisis

De coronacrisis heeft wat met de kerk gedaan en de kerk moet er wat mee. Maar wat dan? En hoe dan? Het is goed om met elkaar in gesprek te gaan over de nabije en de verdere toekomst van gemeente-zijn met corona-reëlerheid. Wij komen uit een tijd van massale kerkgang. Dat loopt terug. Moeten we met zorg daarover verder of kunnen we ontspannen de toekomst in met de mogelijkheden die we hebben? Een bezinningsavond met een leeraspect. Inleiders: ds. Kees Wesdorp en ouderling Jaap van der Giessen.

28 september, 20.00 uur; De Herberg, Dorpsstraat 59; T (079) 316 34 54 E chwesdorp@occidopagus.nl

Gaat de wereld naar de knoppen?

Nog nooit leefden we zo lang, waren we zo welvarend en vreedzaam. Kan dit blijven duren? Doemdenkers verkondigen dat we op de rand van de afgrond staan, culturessimisten beweren dat onze moderne samenleving aan een diepe malaise lijdt. In zijn boek *Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat* breekt wetenschapsfilosoof Maarten Boudry een lans voor een hoopvollere manier van denken. Hij houdt onze doembeelden over het klimaat, de islamisering, het racisme en de sociale ongelijkheid tegen het licht, evenals onze wanhoop over de westerse mens. Keuze uit middag- of avondkring. We starten met: 'Culturessimisme, waarom?' (p. 21-68).

18 januari, 15.00 / 20.00 uur; Adventskerk, Julianalaan 3; € 5 niet-leden, leden gratis; ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992



Leerhuis: Orgaandonatie

Per 1 juli 2020 is de nieuwe wet orgaan-donatie ingegaan. De overheid gaat ervan uit, dat iedere burger een potentiële donor van organen is als die geen bezwaar heeft aangetekend in het donorregister. Het gaat in dit leerhuis niet om de juridische kant van deze wetgeving, maar het gaat om bezinning in het kader van medische ethiek. Wat leert de Bijbel ons over onze lichamelijkeheid? Hoe moet je, of hoe kun je als christen staan tegenover het afstaan van organen? Hoe moet je staan tegenover de methode: in de fase van hersendood?

26 oktober, 20.00 uur; De Herberg, Dorpsstraat 59; T (079) 316 34 54 E chwesdorp@occidopagus.nl

Lezing 'Maria Magdalena in de kunst'

Maria Magdalena fascineert.

In de schilderkunst is ze op vele manieren afgebeeld. Ze werd geportretteerd als een rijk courtesane, maar ook als berouwvolle zondares. De Maria Magdalena uit de Bijbel is een samenvoeging van verschillende figuren. Middeleeuwse legendes vertellen dat Magdalena na de kruisiging naar Frankrijk reisde. In deze lezing worden de verhalen vergeleken en geïllustreerd met behulp van afbeeldingen van deze 'andere Maria' uit de westerse kunstgeschiedenis. Inleider: dr. Sophie Oosterwijk.

2 november, 20.00 uur; Adventskerk, Julianalaan 3; € 7,50 niet-leden, leden € 5; ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992

Leerhuis: Beethoven

Dit jaar wordt in de muzikale wereld Beethovenjaar genoemd, omdat het in december 250 jaar geleden is dat Ludwig van Beethoven te Bonn geboren is. Zijn doopdatum is 17 december, op grond waarvan wordt aangenomen dat waarschijnlijk 16 december zijn geboortedag is. Beethoven heeft een aantal geestelijke werken geschreven, waaronder een oratorium 'Christus am Ölberg, een Mis in C en de Missa Solemnis. Wat heeft Beethoven met de christelijke boodschap muzikaal gedaan? Heeft hij net als Bach zijn muziek 'zum Ehren Gottes' willen schrijven? We luisteren naar een aantal fragmenten en genieten van verheven woorden en prachtige muziek. Inleider: ds. Kees Wesdorp.

30 november, 20.00 uur; De Herberg, Dorpsstraat 59; T (079) 316 34 54 E chwesdorp@occidopagus.nl



Nieuwe Alpha-cursus

Meer weten over geloof, God, Jezus en de Bijbel? Er komt weer een nieuwe Alpha-cursus, georganiseerd door buurtpastor en pionier Timo Hagendijk van Perron Oosterheem, samen met anderen.

Alvast opgeven of informatie? Mail of bel! T 06-5095 4628 E pionierooosterheem@gmail.com

Leerhuis: Augustinus

Op 1 januari placht Augustinus een lange preek te houden. Dat deed hij om zijn parochianen te behoeden voor de verlokkingen van de heidense feesten die op Nieuwjaarsdag gehouden werden in het amfiteater. De langste preek die de kerkvader gehouden heeft moet zo'n viereuhalf uur geduurd hebben! Die preek lezen gaan we niet redden op een leehuisavond. Ik neem een andere nieuwjaarspreek (Sermo 197) die aanzienlijk korter is maar dezelfde sfeer heeft als de lange preek nr. 198. Daarnaast kunnen we nog een preek

lezen die Augustinus gehouden heeft op het feest van Epifanie (Sermo 204). In deze preek gaat Augustinus in op de verhouding tot de Joden. Christus is de hoeksteen tussen de Joden en de heidenen. De wijsheid van de kerkvader van zestienhonderd jaar geleden spreekt vandaag nog aan en met de gemeente van de Vroege Kerk rond het jaar 400 luisteren wij mee naar de verkondiging van het evangelie. Inleider: ds. Kees Wesdorp.

25 januari, 20.00 uur; De Herberg, Dorpsstraat 59; T (079) 316 34 54
E chwesdorp@occidopagus.nl

BIJBEL- EN GESPREKSKRINGEN**Bijbelleeskring**

Een project om de Bijbel helemaal te lezen. We beginnen dit seizoen aan het Nieuwe Testament, een goede gelegenheid om in te stappen. Iedere dag lezen we thuis voor onszelf minstens een hoofdstuk. Eens in de week komen de deelnemers bijeen in de kring. De inleider geeft informatie over de gelezen passage, over het bijbelboek, de context en de tijd waarin de tekst geschreven werd en beantwoordt vragen. Deze kring is open voor iedereen, jonger en ouder, ervaren gelovig of helemaal geen ervaring of kennis, kerkelijk of niet. Neem uw eigen bijbelvertaling mee. Inleider: ds. Kees Wesdorp. Vrijwel wekelijks op woensdag.

Vanaf 16 september, 19.00-19.45 uur;
De Herberg, Dorpsstraat 59; T (079) 316 34 54
E chwesdorp@occidopagus.nl

Thema 'Hoop' in Oosterkerk

We leven in een bijzondere tijd, waarin we vooral verlangen naar een einde van de crisis, naar onderling contact en geen gevaar voor besmetting. Wat is een beter thema voor deze tijd dan 'Hoop' voor het nieuwe seizoen? Daarbij sluit het mooi aan bij het vorige thema 'Liefde'.

'Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.'
(Hebreeën 10:23)

We hopen dat de wijk- en bijbelkringen weer bij elkaar kunnen komen, misschien niet thuis, maar in de Oosterkerk. Ook willen we thema-avonden beleggen. Zo heeft ds. René van Loon toegezegd te komen spreken over 'Hoop voor de kerk'.

Meer informatie volgt, houd de berichtgeving in de gaten. Oosterkerk, Oosterheemplein 320
E arjenvantrigt@solcon.nl W oosterkerkzm.nl

Op de koffie met de Bijbel

Eens in de maand op woensdagochtend zijn er twee kringen, die zowel gezellig als serieus bij elkaar komen. We bidden om een zegen en lezen samen een gedeelte uit de Bijbel. Aan de hand van gespreksvragen praten we over het geloof en proberen dat toe te passen op ons dagelijks leven. Beide kringen – Bijbelkring Dorp en Bijbelkring DriePalen (Driemanspolder-Palenstein) – staan open voor alle belangstellenden. Dit seizoen lezen we de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, een brief vol praktische aanwijzingen aan een gemeente, die nog heel veel te leren heeft op de weg van Jezus Christus.

7 / 14 okt 1 Korintiërs 1: de wijsheid is Jezus Christus
4 / 11 nov 1 Korintiërs 2: De verkondiging van Gods openbaring
2 / 9 dec 1 Korintiërs 3: U bent Gods bouwmerk
6 / 13 1 Korintiërs 4: De gemeente en haar voorgangers
3 / 10 1 Korintiërs 5: Misstanden in de gemeente

10.00 uur; De Herberg, Dorpsstraat 59;
T (079) 316 34 54 E chwesdorp@occidopagus.nl

'Gewone catechismus'

We gaan weer verder met de vragen en antwoorden uit het boekje *Gewone catechismus. Christelijk geloof in 100 vragen en antwoorden*. We hebben nog zo'n 50 vragen te gaan. Wekelijks bespreken we één of een aantal vragen. Iedereen die al eerder is geweest en iedereen die nieuw wil aanhaken is van harte welkom! Ook af en toe meedoen is prima! Voor kennis niet nodig. We starten bij vraag 47.

Elke donderdag, 19.30-20.30 uur; De Oase*, Kerkenbos 8; ds. Carina Kapteyn T (079) 347 85 33 E dsmckapteyn@gmail.com * Mocht het samenkomen in het gebouw een probleem zijn, dan kunnen we ook online samen komen. Houd de berichtgeving in de gaten!

Parabel-dinsdag

Om de veertien dagen bespreken we een parabel uit het boek *Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen* Van tevoren kan de parabel gelezen worden. De gespreksvragen die erbij staan zijn onze leidraad voor het gesprek.

Vanaf 22 september, rond 19.30 uur; online, via Zoom; ds. Carina Kapteyn, T (079) 347 85 33
E dsmckapteyn@gmail.com

Ouderengesprekskring

Gods vingerafdruk – een beeld van een vingerafdruk waarbij elke lijn bij nader beschouwen wordt gevormd door bijbelteksten, één uit elk bijbelboek. Kun je dan spreken van Gods vingerafdruk? En welke van deze teksten geven aan-

leiding om er dieper op in te gaan? De Ouderengesprekskring in Zoetermeer-Noord biedt er gelegenheid voor, elke (zo mogelijk) laatste maandag van de maand.

28 sept, 26 okt, 30 nov, 14.00-15.30 uur;
Ichthuskerk, Chagallruimte, Parkdreef 258;
ds. Nico de Lange T (079) 360 31 01
E berichten@nicodelange.nl

Krant op tafel

In deze gezellige maandagmiddagkring vragen we deelnemers om artikelen uit kranten of tijdschriften mee te nemen voor een bespreking van het actuele nieuws. Voor de pauze met koffie en thee inventariseren we de oogst. Daarna gaan we erover met elkaar in gesprek, waarbij we voors en tegens van een bepaald standpunt afwegen. De praktijk leert dat we op deze manier vaak heel geanimeerd het belangrijkste nieuws van de maand bespreken. We beginnen elke bijeenkomst met een item van NOS op 3 of Zondag met Lubach.

28 sept, 26 okt, 30 nov, 25 jan; 15.00 uur;
Adventskerk, Julianalaan 3;
ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992

**Samen leren: De zin van het leven**

Volkscrant-journalist Fokke Obbema schreef een artikel over zijn hartstilstand in 2017. De meer dan duizend reacties riepen bij hemzelf grote

levensvragen op, waarna hij circa veertig natuurwetenschappers, kunstenaars, theologen, artsen, bankiers, politici, filosofen interviewde. Steeds was de eerste vraag: 'Wat is de zin van het leven?'. Deze interviews verschenen in zijn inspirerende boek *De zin van het leven*. Na een korte inleiding door Jan Blankespoor gaan we met elkaar in gesprek over soortgelijke vragen.

29 oktober, 20.00 uur; De Regenboog, Nathaliegang 263; T (079) 321 21 64
E jhblankespoor@casema.nl; opgeven (!):
T 06-2184 5948 E hwwanzuilekom@hetnet.nl

Samen leren: Deugen de meeste mensen?

Historicus Rutger Bregman, zoon van de oud-Zoetermeerse predikant Kees Bregman, heeft eind 2019 een uitdagend boek gepubliceerd: *De meeste mensen deugen*, met als ondertitel: *Een nieuwe geschiedenis van de mens*. Is de mens geneigd tot 'alle kwaad', zoals calvinisten leerden, of deugen de mensen en zijn ze geneigd tot het goede? En hoe verhoudt zich dat tot de misdaden die in de geschiedenis op grote schaal plaatsvonden, zoals die in nazi-Duitsland? Over deze vragen willen we met elkaar in gesprek.

26 november, 20.00 uur; De Regenboog, Nathaliegang 263; Frits von Meijenfildt T 06-4042 7683 E fhvonmeijenfildt@gmail.com; opgeven (!): T 06-2184 5948
E hwwanzuilekom@hetnet.nl

**EXCURSIE****Museumbezoek: 'Besmet'**

In Museum Boerhave in Leiden is een tentoonstelling over epidemieën, getiteld 'Besmet'. Deze expositie laat zien hoe men vroeger omging met een pandemie. Welke inzichten bieden historische epidemieën ons voor de toekomst? En welke oplossingen biedt de wetenschap? In deze tentoonstelling zijn veel wetenschappelijke objecten en kunstvoorwerpen te zien. Ook is er een film met herkenbare beelden uit de afgelopen maanden waarin de maatschappelijke strijd tegen het coronavirus centraal staat. Toegang is alleen mogelijk met een van tevoren online gekocht kaartje, te koop via www.rijksmuseumboerhave.nl. Na afloop gaan we lunchen en napraten.

14 oktober, 10.30 uur verzamelen bij de ingang van Museum Boerhave, Lange Sint Agnietenstraat 10 in Leiden; toegang en lunch voor eigen rekening; ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992

SPIRITUALITEIT, ZINGEVING EN GEBED**Ochtendgebed De Pelgrim**

Aan het begin van iedere dag 25 minuten tijd voor God. Als je graag met God je dag begint ben je van harte uitgenodigd. Aanmelden is nodig, vanwege de RIVM-maatregelen. Op afstand meebidden kan ook. Mail of bel, dan zorgen wij ervoor dat u de teksten van de ochtendgebeden als bestand of op papier ontvangt.

Iedere werkdag, 7.30-8.00 uur; Pelgrimskerk, 1e Stationsstraat 86; Hans van der Bilt T (079) 361 20 22 E hlvdbilt@ziggo.nl; Gerda Griffioen T 06-2497 5092, E info@depelgrimzoetermeer.nl W depelgrimzoetermeer.nl

Gebedsmomenten

Samen bidden voor kerk en stad, samenleving en wereldwijd.

- **Oude Kerk**
Elke dinsdagavond, 19.00-19.45; consistorie, Dorpsstraat 59 E leenmant@xs4all.nl
- **Oosterkerk**
Elke twee weken op woensdagavond: 2, 16, 30 september en verder E arjenvantrigt@solcon.com

Perronmeetings

Elke zondagmorgen om 11.30 uur in de grote zaal van de Oosterkerk. Er is ook altijd kinderopas. Live mee te beleven en ook op afstand via het YouTube kanaal. Welkom vanaf 11.15 uur; Oosterheemplein 320 E pionierooosterheem@gmail.com

Meditatieve vieringen

De werkgroep Refect organiseert al ruim 27 jaar meditatieve vieringen op de zondagavond, gebaseerd op de spiritualiteit in de geloofsgemeenschap van Taizé in Frankrijk. Centraal staat het verlangen om het goddelijke in ons leven ruimte te geven. Dat kan als we bereid zijn om in de stilte ook onszelf te ontmoeten, om steeds weer ons leven onder ogen te zien. Elke zelfontmoeting wordt dan een weg naar Godsontmoeting. Najaarsserie rondom het thema 'Als God ons thuisbrengt'.

1 okt t/m 29 dec elke zondagavond, 19.30 uur; Ichthuskerk, Parkdreef 258; Roeland van der Kruk E rvanderkrukztm@ziggo.nl

Zin op maandagavond

Vanaf september bieden we in De Pelgrim – ontmoetingsplek voor zingeving en spiritualiteit – iedere maandagavond een activiteit aan. Om 19.00 uur een kort Avondgebed, waarna de activiteiten volgen van 19.30-21.45 uur uiterlijk.

1e maandag: leesgroep/boekbespreking
2e maandag: creatief, wandelen of Present-project
3e maandag: cursus Zingeving en mantelzorg
4e maandag: gespreksgroep Rondom verlies
5e avond (evt.): lezing, bijbelstudie of *lectio divina*
Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86;
T 06-2497 5092 E info@depelgrimzoetermeer.nl
W depelgrimzoetermeer.nl
Alle activiteiten volgens de RIVM-richtlijnen.

Maandelijks Taizé-vieringen



Elke maand is er een Taizé-viering. Iedereen is van harte



welkom. Zie voor een reis naar Taizé zelf onder Jeugd en jongeren.

Elke vierde zondag, 19.30 uur; De Wijngaard, Moeder Teresasingel 100; T (079) 361 94 93
E matthe.vermeulen@kpnmail.nl



The Story of God

In de documentaire-serie The Story of God voert acteur Morgan Freeman ons langs de vele religies op aarde, maar hij onderzoekt ook antwoorden die de wetenschap zou kunnen geven op de grote levensvragen. Waar komt de wereld vandaan? Is er leven na de dood? Is er zoiets als God? Hoe moet je het kwaad zien? Bestaan er wonderen? In deze kijk- en gesprekskring bespreken we steeds een aflevering en het thema dat daarin aan de orde komt, ook vanuit onze eigen ervaring.

12 okt Leven na de dood: aflevering 'Beyond death'
9 nov Beelden en ervaringen van God: aflevering 'Who is God?'

20.00 uur; Adventskerk, Julianalaan 3; vrijwillige bijdrage voor thee of koffie; ds. Karl van Klaveren T 06-11041992

Kerstavonden op 23 & 24 december



Het thema voor deze Kerstavond is: '... eenvoudig ...'. Met elkaar in eenvoud verstillen, omlijst met teksten en muziek. Met de kracht van een lichtrituël brengen we onze verbondenheid met elkaar en de wereld tot uitdrukking. We laten ons inspireren door het leven van Jezus en van Boeddha. Deze Kerstavond wordt verzorgd door Saskia Stolwijk, lichaamsgericht therapeut, en Toon Vessies, geestelijk verzorger. Per avond 18 mensen welkom.

Woensdag 23 & donderdag 24 december; 21.00 uur, inloop vanaf 20.30 uur; Adventskerk, Julianalaan 3; vrijwillige bijdrage; Saskia Stolwijk en Toon Vessies T 06-3039 8712; tijdig opgeven E zijndoorzien@hotmail.com

Interkerkelijke gebedsontmoeting

Samen bidden voor de stad. Voor individuele bidders, bestaande en nieuwe gebedsgroepen. Ontmoeting, gebed, bijbellezing en zingen.

30 oktober, 19.00 uur; locatie: Oude Kerk, Dorpsstraat 59 E sameningelooft@gmail.com

Leven in aandacht

Elke eerste zaterdagochtend van de maand een uur meditatie. Veel mensen denken dat meditatie een je terugtrekken uit de wereld is. Ten onrechte, want het is een levenswijze die wil bijdragen aan meer innerlijke balans. Tijdens dit uur worden momenten van stilte afgewisseld met het zingen van mantra's, een geleide meditatie en een korte overweging. Er is aandacht voor zitten vanuit bewuste concentratie op lichaam en ademhaling. Per ochtend kunnen er 18 mensen deelnemen.

5 september t/m 5 juni, 9.30 uur; Adventskerk, Julianalaan 3; vrijwillige bijdrage; Saskia Stolwijk en Toon Vessies T 06-3039 8712; opgeven noodzakelijk E zijndoorzien@hotmail.com



LEVENSKRUISPUNTEN

Herdenking overledenen

Een bijzondere bijeenkomst dit jaar, omdat we ook specifiek stil willen staan bij alle mensen die de afgelopen periode overleden zijn als gevolg van het coronavirus. Voor de zesde keer op rij komen we bij de Watertoren bij elkaar. We zullen de namen noemen van onze geliefden die ons dit jaar of in eerdere jaren ontvallen zijn. We willen dat doen met alle mensen, gelovig of niet. We steken lichtjes aan en zullen gedichten lezen. Eenieder is van harte uitgenodigd.

1 november, 15.00 uur; Watertoren Rokkeveen; T (079) 361 20 22 E hivdbilt@ziggo.nl



Herdenken in Buytenwegh

November is de maand van gedenken. In sommige kerken gebeurt dat aan het begin van de maand, in andere kerken op de laatste zondag van november. November is ook een donkere maand, als vanzelf denk je aan mensen die gestorven zijn en die je mist. Daarom neemt Halte 2717 het initiatief om daarbij stil te staan. Niet allereerst vanuit een bepaalde geloofsrichting, maar als steun voor iedereen die iemand mist. Halte 2717 nodigt wijkbewoners en anderen uit voor een korte stijlvolle herdenkingsbijeenkomst. Er is muziek, het noemen van namen en als symbool van herdenken zijn er rozen. Iedereen die iemand wil gedenken is van harte welkom.

2 november, 19.00 uur; Carry van Bruggenhove 2 Johan Roest T 06-8263 7362
E informatie@halte2717.nl W Halte2717.nl

ONTMOETING, MAALTIJD EN GESPREK



Open kerk

Wekelijks op dinsdagmiddag in de ontmoetingshal van de Oosterkerk. Welkom met je persoonlijke verhaal en vragen.

Elke dinsdag, 13.00-16.00 uur; Oosterheemplein 320
E p.j.van.daalen@casema.nl

Ontmoetingslunch

Elke woensdag welkom in de ontmoetingsruimte van de Oosterkerk voor een lekkere 'Oosterheem-lunch', om elkaar te ontmoeten en samen te genieten. Als corona-maatregelen roet in het eten gooien, zullen we de maaltijden weer gaan bezorgen.

12.30 uur; Oosterheemplein 320; € 3,50; opgeven bij Fred Cammeraat T 06-2304 4470

Inloophuis Rokkeveen

Het Inloophuis Rokkeveen is een activiteit zonder drempels van drie Rokkeveense kerken: de protestantse wijkgemeente De Regenboog, het rooms-katholieke vicariaat De Wijngaard en de Baptistengemeente Zoetermeer. Welkom!

Elke vrijdag van 10.00-12.00 uur - zie bij Let op; in De Regenboog, Nathaliegang 263; T 361 33 65 E wil.bettenhaussen@gmail.com



Maaltijd Inloophuis Rokkeveen

Elke week wordt er een warme maaltijd geserveerd. Deze maaltijd is bedoeld voor mensen die het inloophuis regelmatig bezoeken. Omdat we een beperkt aantal plaatsen hebben is opgave noodzakelijk. U kunt dit doen één week voor de betreffende maaltijd tijdens het inloophuis.

Data en tijd: zie bij Let op; De Regenboog; € 5; Majorie Harteveld T (079) 331 25 57
E k.a.harteveld@gmail.com

Ouderensoos 60+

Eénmaal per maand van september t/m mei, met een gevarieerd programma.

Data: zie bij Let op; 14.00-16.00 uur; De Regenboog; € 25 per jaar, incl. koffie/thee, gasten € 3 per middag; Marianne Brouwers T (079) 888 84 99 E fj.mj@brouwersonline.nl

Herberg 'Schuif maar aan'

Te gast bij iemand thuis aan tafel om het wijk(gevoel) te versterken. Een aantal 'herbergadressen' werken hieraan mee. Per inschrijfdatum is er een maximum aantal gasten. De minimale bijdrage van € 7,50 is voor de wijkkas van De Regenboog.

Info: Jan en Tineke Blankespoor; zie bij Let op; E mcbblankespoor@casema.nl; herberg@pwwgderegenboog.nl

* Let op! Bovenvermelde vier Regenboog-activiteiten zijn vanwege de coronamaatregelen op het moment waarop deze Gaandeweg werd gedrukt, helaas nog voorlopig stopgezet. Houd de berichtgeving in zondagsbrief, Kerk in Zoetermeer en website in de gaten!

Mok-tijd

Elke vrijdag is De Oase tussen 19.00-21.30 uur open. Voor de tieners is er een speciaal programma. Voor alle anderen is er ruimte om elkaar te ontmoeten. Tijd om te mokken, samen lief en leed te delen. U kunt uw meegebrachte mok weer laten vullen met thee of koffie of iets fris. Er zijn spellen in de kerk aanwezig, maar zelf iets meenemen kan natuurlijk ook. Er wordt deze avonden geen alcohol geschonken. Wees welkom!

Elke vrijdag (houd de berichtgeving in de gaten!), 19.30-20.30 uur; De Oase, Kerkenbos 8; ds. Carina Kapteyn T (079) 347 85
33 E dsmckapteyn@gmail.com



'Vier-de dag'

Een actieve woensdag is inmiddels een traditie geworden in de Ichthuskerk. Het bord op het plein, de deuren gastvrij open, de tafel met koffie, thee en altijd wat lekkers uitnodigend achter in de kerkzaal. Als we – ook naar een mooie traditie – de zondag als de eerste dag van de week beschouwen is dit: 'Vier-de dag'!

Een moment stil zijn. Een lichtje aansteken. Even bijpraten met één van de pastores. In de tijd van corona is deze inloop – met gepaste hygiëne-maatregelen – gelukkig wel mogelijk. Eens per maand met lunch.

Elke woensdag, 10.00-12.00 uur, Ichthuskerk, Parkdreef 258; Anton van Dijken T (079) 351 79 24 E mail@antonvandijken.nl



HALTE 2717

Inloop Elke dinsdag, woensdag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur

welkom voor een kopje koffie, thee en een praatje.

Pastoraal spreekuur Op woensdag van 10.30-11.30 uur. Er is dan een pastoraal werker van katholieke of protestantse huize aanwezig.

Soep en tosti Op donderdag om 12.00 uur een kop soep of tosti tegen geringe vergoeding.

Elke maand zijn er ook activiteiten, waar u zich voor op kunt geven.

- Buurtmaaltijd iedere tweede en laatste dinsdag; 18.00 uur; € 3
- Senioren Actief: voor 70+ maandelijks op donderdagmiddag; € 3
- Cinema Halte 2717: film en gesprek 1x per kwartaal in de avond; € 2
- Geloven in gesprek zie onder
- Druppels om te delen zie onder
- Schrijfcafé 1x per maand in de ochtend; € 5
Carry van Bruggenhove 27
E informatie@halte2717.nl T 06-8263 7362 of even langskomen op de inloopdagen
W Halte2717.nl of onze Facebookpagina



Druppels om te delen



Er is een mooi verhaal over een kruik die een beetje lekte. Gooit de waterdrager hem weg? Nee, toch niet! Want juist de druppels uit die kruik zorgen dat mooie bloemen langs de weg kunnen groeien.

Een nieuwe serie uitwisselingsgesprekken over wat je mooi vindt en over wat je dwars zit. Gewoon, onder de koffie, de thee of een glas water.

14 sept 'dit waardeer ik nu veel meer door corona'
28 sept 'dit zou ik ooit nog graag een keertje doen'
12 okt 'ik hou wel/niet van de herfst omdat ...'
26 okt 'daarom mis ik hem/haar nog steeds'
13.30-14.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur; opgeven noodzakelijk: bij Piëzo, in De Compositie of bij de gespreksleiding: Heleen de Lange E berichten@atelierheleen.nl of Rein Algera E algeus@ziggo.nl

Geloven in gesprek

Een nieuwe cyclus inter-religieuze gesprekken op de woensdagavond. Met korte inleidingen vanuit verschillende religieuze tradities.



30 sept **Geloof en humor**
Hoe wordt in onze geloofsbronnen en in de traditie met humor omgegaan? Natuurlijk met concrete voorbeelden.
28 okt **Hemel en hel in Koran en Bijbel**
Perspectief op 'leven na dit leven'.
25 nov **Zang en muziek in islam en christendom**
Muziek is van groot belang in de christelijke traditie. Hoe is dat in de islam?
20.00 uur, Halte 2717, Carry van Bruggenhove 25; ds. Rein Algera E algeus@ziggo.nl

KERK EN MUZIEK

Lunchpauzeconcerten Oude Kerk

De wekelijkse lunchpauzeconcerten in de Oude Kerk op de woensdag vormen een aangenaam rustpunt, precies midden in de week. Een halfuur verrassende, klassieke muziek, gebracht door zowel ervaren musici als veelbelovende jonge talenten.
Elke woensdag, 12.45-13.15 uur; Oude Kerk, Dorpsstraat 59; gratis toegang, deurcollecte W herbergzoetermeer.nl (reserveren)

Carillonconcerten Oude Kerk

Elke eerste zaterdag van de maand (en soms een keertje extra) Afwisselend bespeeld door beiaardiers Gijsbert Kok en Johan van Oeveren.
12 sept Open Monumentendag 12.00-13.00 uur 'Oude en moderne leermeesters'
12 sept Open Monumentendag: 'Bekende popsongs en klassieke meesters' 15.00-16.00 uur
3 okt Dierendag: Kinderliedjes en meer
7 nov Italiaanse muziek
5 dec Sinterklaasconcert
19 dec Kerstconcert
12.00-13.00 uur W www.herbergoudekerk.nl

'Historisch' orgelconcert

In het kader van het Festival Historisch Zoetermeer geeft Ronald de Jong op zaterdag 26 september een orgelconcert 'Van historisch naar hedendaags' op het Lohman-orgel in de Oude Kerk.
26 september, 15.00 uur, voorafgaand toelichting; 18-64 jaar € 10, daaronder gratis, daarboven € 7; reserveren verplicht W www.herbergoudekerk.nl

Regenboogconcerten

De Stichting Regenboogmuziek organiseert voor het dertiende seizoen een serie kamer-muziekconcerten op de woensdagavond. Het betreft concerten van hoge kwaliteit met een lage drempel. Er treden topmusici op of jonge talenten op weg naar de top.



De concerten in De Regenboog worden mede mogelijk gemaakt door Stichting Floravontuur, de Pelgrimshoeve en de Ropa. Na een lange stilte door de coronacrisis starten we weer in november.

4 nov Meesterklarinetist Bruno Bonansea en pianiste Suzana Bartal – sonates van Brahms
25 nov Duo Maxim en Charlotte Gullikers (viool en cello) – o.m. Duo van Zoltán Kodály en werken van Bach, Cirri, Glière en Joey Roukens
16 dec Rachtme met Kerst: pianoduo Beth & Flo: (Elsbet Remijn en Claudette Verhulst) – werken van Ruben Naëff, Rachmaninov, Gershwin en Saint-Saëns, en De Moldau van Smetana in eigen bewerking voor piano quatre-mains
20.15 uur; De Regenboog, Nathaliegang 263; € 15, incl. consumptie / jongeren tot 25 jaar € 5 / met Zoetermeerpas gratis; tevoren aanmelden: T 06-4022 1336 Ecokkypaschoor@casema.nl W regenboogmuziek.nl

JEUGD EN JONGEREN



Rock Solid

Rock Solid is een gezellige club voor tieners groep 7 en 8 en de brugklas. Om de week is er een topprogramma, het kan niet gek genoeg! Houd de website in de gaten om te zien wanneer we weer starten.
E pionierooosterheem@gmail.com
W perron-oosterheem.nl

Jongeren 30plus-30min

Een programma voor allen in de tussenleeftijd. Samen zullen we kijken naar actuele onderwerpen en wat ons geloof daarin betekent. We willen zoeken naar gemeenschap en werken aan diensten voor kinderen en jongeren en voor onszelf. Info volgt.
20.00 uur; De Regenboog, Nathaliegang 263

Kerststal: Nacht van het Licht

Ook dit jaar is er weer de Nacht van het Licht in de Kerststal. Gericht op jongeren vanaf 12 jaar. Maar ook alle andere mensen zijn van harte welkom! Info volgt.
24 december; Balijhoeve, Kurkhout 100;

Tienertent

Iedereen is welkom! Voor de tieners is er een speciaal programma waarin plezier en leren samen gaan. Ook oudere jongeren volgen vaak een eigen programma. Aanspreekpunten zijn Willem Vooijs, ds. Carina Kapteyn en jeugdoudlering Gerda Vooijs. Gelukkig zijn er ook genoeg spellen te spelen op afstand van elkaar. Tip: neem je telefoon mee! Is fysiek bijeenkomen niet mogelijk dan gaan we online verder.
T (079) 347 85 33 E dsmckapteyn@gmail.com

Jongerenreis naar Taizé

Ook dit jaar zal er weer een jongerenreis georganiseerd worden naar de gemeenschap van Taizé. Meer weten over deze bijzonder internationale gemeenschap in Frankrijk? Ga naar www.taize.fr/nl. Elke maand kun je hier al een beetje van proeven in de maandelijkse Taizé-vieringen (zie onder Spiritualiteit, zingeving en gebed).
18 t/m 25 juli; vertrek vanaf De Regenboog, Nathaliegang 263; Matthé Vermeulen T (079) 361 94 93 E matthé.vermeulen@kpnmail.nl

WANDELEN EN PELGRIMAGE

Natuurwandelingen

Behoeftte aan rust, houd je van wandelen? En wil je meteen ook werken aan je gezondheid? Op woensdagochtend kun je deelnemen aan de Natuurwandelingen. Voorlopig doen we dat in het Burgemeester Hoekstrapark. We starten om 9.15 uur bij de Watertoren. We volgen de RIVM-richtlijnen. Zodra het weer kan verplaatsen we de wandelingen naar het Balijbos.
Elke woensdag, 9.15-10.30 uur; Watertoren/Balijhoeve; bijdrage naar vermogen; Gerda Griffioen T 06 2497 5092
E info@depelgrimzoetermeer.nl; Hans Van der Bilt T (079) 361 20 22 E hlvdbilt@ziggo.nl

Kloosterweekend Koningshoeven

Komend jaar gaan we opnieuw naar Abdij O.L. Vrouw van Koningshoeven. Een mogelijkheid om te ervaren hoe het is om alle tijd te hebben, je aan te passen aan het ritme van de broeders die daar leven. We worden uitgenodigd om de diensten mee te maken en te ervaren. Afgelopen jaar kon het weekend vanwege de coronapandemie geen doorgang vinden, hopelijk zijn we komend jaar weer welkom. Voorafgaand zal er een voorbereidingsavond zijn in De Pelgrim. Interesse? Meld u aan. Deelname is beperkt.
Data volgen; ong. € 110, excl. reiskosten; opgeven: Hans van der Bilt T (079) 361 20 22 E hlvdbilt@ziggo.nl



Langeafstandswandelingen

Ook komend seizoen wordt er weer gewandeld. We lopen een afstand die ligt tussen de 20 en 25 kilometer. Neem eigen drinken en eten mee voor onderweg. We drinken onderweg ook een keer wat in een gelegenheid die we tegenkomen.
19 sept, 18 okt, 24 nov, 20 dec, 16 jan; start bij de Pelgrimskerk; bijdrage naar vermogen (indicatie € 10; opgeven: Ger van Vilsteren E penningmeester@presentzoetermeer.nl T 06-5207 7545



Pelgrimage naar Slangenburg

Afgelopen jaar kon vanwege de coronapandemie de pelgrimage geen doorgang vinden. We hopen komend jaar alsnog de tocht naar Slangenburg bij Doetinchem te maken! Pelgrimeren is op weg gaan en je laten leiden door de Weg die je gaat. Onderweg ontdek je wat je nodig hebt in je leven van alledag. Van Zoetermeer in vier dagen van steeds ongeveer 25 km wandelen of 60 km fietsen per dag. Onderweg doen we pelgrimsplaatsen aan en worden we pelgrim door stil te staan bij de spiritualiteit van de dag. Iedereen die zin heeft om mee te gaan, gelovig of niet, is van harte uitgenodigd op deze verdiepende tocht. Er kunnen maximaal 25 mensen mee.
In de periode rond Hemelvaart; start bij de Pelgrimskerk (nadere informatie volgt); € 130; Hans van der Bilt T (079) 361 20 22 E hlvdbilt@ziggo.nl

UITGELICHT

Vraag en antwoord

In gesprek over het christelijk geloof 'in 100 vragen en antwoorden'.

Elke donderdag, 19.30-20.30 uur;
De Oase T (079) 347 85 33
E dsmckapteyn@gmail.com

Filosofen over de tien geboden

Maandelijks leeskring over *Erfenis zonder testament*. Aan de beurt is: Het zevende gebod (p. 163-182).

15.00 / 20.00 uur; Adventskerk; € 5 niet-leden, leden gratis; ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992

Lastige bijbelverhalen

Oud-predikant Piet Schelling over 'lastige bijbelverhalen' en hun boodschap voor deze tijd.

24 september, 20.00 uur;
De Regenboog; € 5; aanmelden noodzakelijk T 06-2184 5948
E hwwanzuilekom@hetnet.nl

Gods vingerafdruk

Ouderengesprekskring over de bijbelteksten 'afgebeeld als lijnen in een vingerafdruk'. Wat hebben die teksten te zeggen?

28 september, 14.00-15.30 uur;
Ichthuskerk T (079) 360 31 01
E berichten@nicodelange.nl

Kerk-zijn en coronacrisis

Actuele bezinningsavond met leeraspect.

28 september, 20.00 uur;
De Herberg, Dorpsstraat 59;
T (079) 316 34 54
E chwesdorp@occidopagus.nl

Vanwege de geldende RIVM-maatregelen tegen het Covid-19-virus is het programma-aanbod in **Gaandeweg** (zie uitneembaar blad) nog niet volledig én onder voorbehoud. In de maanedities van *Kerk in Zoetermeer* en in de Agenda op de website kerkinzoetermeer.nl zullen we wijzigingen en aanvullingen zo veel mogelijk doorgeven.



Van de preek naar door de week (en andersom)

THEMA

VORMING & TOERUSTING • Jan Blankespoor, senior redacteur van *Kerk in Zoetermeer* en betrokken bij de commissie Vorming & Toerusting Rokkeveen, voert een warm pleidooi voor 'doorgaand leren'.

Bij het woord geloofsopvoeding denken oudere gemeenteleden meestal meteen terug aan de kindertijd. Thuis lezen uit de kinderbijbel, naar zondagsschool en catechisatie, en dat nog eens ondersteund door de christelijke scholen. Daarin werd de basis gelegd voor het geloof in God, die goed is, en in het navolgen van Jezus, die dat goede uitdroeg. Bij de volgende generaties zijn deze vormen van geloofsopvoeding lang niet meer vanzelfsprekend. Daar zijn verschillende redenen voor aan te wijzen. Zelf vraag ik me wel eens af of wij als ouderen nog wel in staat zijn om het nut of de noodzaak daarvan aan onze kinderen door te geven.

Het houdt niet op

Ik ben ervan overtuigd dat geloofsopvoeding niet ophoudt nadat de basis is gelegd. Geloofsopvoeding is volgens mij een vorm van permanente educatie. Veel ouderen gaan nog altijd op zondag naar de kerk. Een van de beweegredenen (er zijn er natuurlijk meer) is dat ze hopen een boodschap mee te krijgen. Anders gezegd: iets te leren waar je in het dagelijkse leven je voordeel mee kunt doen. Je leert nog altijd het beste door de openvolging van 'instructie-interactie-huiswerk-toepassing-herhaling'. Dit schrijf ik uit ervaring, op basis van meer dan veertig jaar in het onderwijs. Wanneer een leerproces zich beperkt tot *instructie* (zoals de

preek) is het mijns inziens niet af. Dat kan tot onvrede leiden. Wanneer er geen *interactie* mogelijk is (moeilijk te organiseren op zondag!) kun je zelfs gefrustreerd raken. Hetzelfde geldt voor *toepassing*. Wanneer je niet weet wat je met de goedbedoelde boodschap kunt doen, alleen of gezamenlijk, kom je niet vooruit. Verder zal een voorganger zijn boodschap in het algemeen niet vrijblijvend bedoelen. Dat vraagt huiswerk (maar niet verplicht). *Herhaling* is ook nodig, om de boodschap te laten beklijven. Zonder huiswerkbegeleiding blijft vaak weinig van de boodschap hangen. Daarom bieden we in de kerken zo'n vorm van huiswerkbegeleiding aan, met activiteiten die we scharen onder 'vorming en toerusting'. Ik geef toe dat die woorden wellicht aan modernisering toe zijn, maar ze dekken nog steeds de lading.

Zonder 'huiswerkbegeleiding' blijft vaak weinig van de boodschap hangen

Wat zou het mooi zijn wanneer er een relatie gelegd wordt tussen de boodschap die op zondag wordt uitgezonden en daarop gebaseerde leeractiviteiten door de week! Je wordt dan ook beter toegerust om het geloof over te dragen, om anderen ervoor te interesseren, enthousiast te maken, ook je eigen kinderen!

Actueel gesprek

Vorming en toerusting gebeurt vaak met een zelfstandig jaarprogramma door de week, veel 's avonds, maar steeds vaker ook overdag. Dat kunnen bijbelstudie- en gesprekskringen zijn of leerhuizen over actuele onderwerpen, zoals: Hoe geef je het geloof anno 2020 door aan je kinderen? Wat is de zin van het leven? Moet ik mijn organen doneren? Hoe ga ik om met moeilijke bijbelteksten? Of het krijgt de vorm van een Alphacursus, interreligieus 'Geloven in gesprek', ontmoetingslunch of inloophuis, allemaal mogelijkheden om over God en geloof in gesprek te komen en van elkaar te leren.

Gaandeweg

Ook in het nieuwe seizoen 2020-2021 wordt binnen de Protestantse Gemeente Zoetermeer een gevarieerd programma aangeboden. In het uitneembare katern *Gaandeweg* hebben we t/m januari 2021 de seizoensactiviteiten opgenomen, voor zover bekend in de verschillende wijkkerken. Neem er kennis van, ook wanneer ze in buurgemeenten anders dan uw eigen kerk worden georganiseerd. Welkom! Wij nodigen u van harte uit ook zelf onderwerpen aan te dragen als u zich daar graag een mening over wilt vormen vanuit het geloof. De vorming- en toerustingscoördinatoren uit de verschillende wijkgemeenten staan open voor suggesties en ideeën.

• Jan Blankespoor

WAT NEEM JE MEE?

Met de telefoon in de hand

Ik ga op reis en ik neem mee ...



Een knuffel, een zak snoep. O ja, en natuurlijk mijn telefoon. De kinderen in de kerkzaal, hoe jong ook, weten wel wat belangrijk is als je op reis gaat. Op mijn vraag of de Bijbel ook mee moet, kijken ze me meewarig aan: 'Boomer, die app zit toch al lang op je telefoon?' Verbazing alom als in het verhaal blijkt dat de leerlingen van Jezus helemaal niks bij zich hadden ... Dit soort ontdekkingen vormen de kern van 'Kliederkerk' (overgewaaid uit Engeland, oorspronkelijk 'Messy Church'). Een dynamischer variant van eredienst en catechese tegelijk: iedereen mag kiezen wat hij of zij wil doen en wat je ook kiest, het is altijd goed. Daarna komt iedereen weer bij elkaar en deelt wat van de eigen ontdekkingstocht. Zo komen we een bijbelverhaal of een lied op het spoor, dat als een echo van ons leven klinkt. Verschillen vallen nog verder weg als we samen aan tafel gaan en genieten van het eten. In navolging van scholen en bedrijven die steeds meer aandacht hebben voor unieke leertrajecten en levenslang leren, kijken we ook in onze gemeente met andere ogen naar ons aanbod: bieden we variatie aan of is het veel van hetzelfde? Waar we het aangedurfd hebben om variatie aan te bieden, blijkt dat juist het gemeenschapsgevoel gegroeid is.

'Maar daar heb je toch een app voor?'

De kinderen zagen het al. Ik moest nog leren dromen over een eredienst waarin iedereen tijdens de overdenking z'n smartphone of tablet pakt en via een app kiest wat op dit moment past en waar hij of zij behoefte aan heeft. Om daarna die telefoon weer weg te leggen en samen te zingen. Ach, het was maar een gekke droom ... Hoewel, is niet heel veel zo begonnen ... zelfs een kerk die begon met leerlingen die niks bij zich hadden? Hmm, als er toen al een telefoon had bestaan, zouden ze die dan meegenomen hebben? En hoe zou de kerk er dan nu uitgezien hebben? Leuke vraag om eens bij stil te staan in de volgende Kliederkerk.

• ds. Carina Kapteyn

Commissie 'Wie-wat-waar'

Deze maand haak ik in de serie **Bouwstenen** aan bij een opmerking uit het interview met Rik Buddenberg, voorzitter College van Kerkrentmeesters, over 'Hoe rijk is de kerk?' (zie pagina 7). Hij noemt daar onder meer het belang van het uitwisselen van kennis en informatie bij het runnen van de kerk.

Hoe kunnen de verschillende wijkgemeenten van de PGZ hun voordeel kunnen doen met elkaars kennis en ervaring? Stel, een wijk heeft behoefte aan een communicatieplan voor de eigen wijk. Een andere wijkgemeente vraagt: Wie heeft ervaring met een moderne vormgeving van de kindernevendienst? Of doet de oproep: Handige technet

gezocht voor verhelpen technisch mankement aan kerkgebouw. Wie, o wie kan helpen? Kunnen we in onze stad daarvoor niet een eenvoudig netwerkje inrichten met per wijk één persoon die de eigen wijkgemeente goed kent. Een klein groepje mensen ontmoet elkaar een keertje en maakt een paar werkafspraken. (Weer eens) een interne inventarisatie van

kennis en ervaring van individuele kerkleden per wijkgemeente kan daarvoor geen kwaad. Zoekt een wijkgemeente iemand op een bepaald terrein, dan is een afspraakje vervolgens snel gemaakt. Zo'n systeem moeten we niet te zwaar optuigen. Een mini-netwerk volstaat en goede communicatie zorgt ervoor dat iedereen weet van het bestaan en de samenstelling van het groepje. Nu nog een leuk naampje en we kunnen aan de slag. Wat dacht u van: Commissie Wie-wat-waar? Of in modern jargon: Cie3W!

• Fien Meiresonne



In de rubriek **Bouwstenen** wordt maandelijks een aspect belicht van 'De kerk in bedrijf'. Dat gaat de ene keer over spirituele zaken, de andere keer over praktische zaken die de kerk in stand kunnen houden.

Advertenties

Schoonheidssalon Azora

• Schoonheidsbehandelingen
• Duo behandelingen
• Aangesloten bij ANBOS en Provoet
• Diabetisch pedicure
• Shellac CND
• Microdermabrasie
• Diverse specialisaties

Balthasarschans 9
2728 EP Zoetermeer
079 341 43 05
info@salonazora.nl
www.schoonheidssalonazora.nl

PATERNOTTE UITVAARTZORG

"Als u afscheid moet nemen, dan wilt u dat natuurlijk zo goed mogelijk doen."

079 - 303 22 03
24 uur per dag bereikbaar

Koraalrood 153, 2718 SB Zoetermeer
www.paternotteuitvaart.nl
info@paternotteuitvaart.nl

PHOTO'S by **Leonie**

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48
www.photosbyleonie.nl

Redactie.AMG

JOURNALISTIEK BUREAU
voor tekst, beeld- en eindredactie

A.M. van der Giessen-van Velzen
(079) 3 522 519 - Redactie.AMG@online.nl

Zie voor actuele informatie in deze coronacrisis ook www.kerkinzoetermeer.nl/agenda.php

DE PELGRIM

Eerste Stationsstraat 86 T 06 2497 5092
W www.depelgrimzoetermeer.nl

Zie de bijlage **Gaandeweg** in deze krant voor het dagelijks Ochtendgebed en de Natuur- en Langeafstandswandelingen.

Nieuw seizoen: elke maandagavond

We beginnen om 19.00 uur met een kort Avondgebed, de activiteiten starten om 19.30 uur en we sluiten om 21.45 uur uiterlijk af.

- 1e maandag: leesgroep/boekbespreking
- 2e maandag: creatief, wandelen of Present-project
- 3e maandag: cursus zingeving en mantelzorg
- 4e maandag: gespreksgroep rondom verlies
- 5e avond als die er is: lezing, bijbelstudie of lectio divina

Zie de website voor actuele informatie. Alles volgens RIVM-richtlijnen.



HALTE 2717

'Ons Honk', Carry van Bruggenhove 27
T 06 8263 7362 W www.halte2717.nl

Inloop: dinsdag, woensdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Pastoraal spreekuur: elke woensdagmorgen
Buurtpunt – voor al uw vragen: elke woensdag 13.00-14.00 uur
Soep van de dag of tosti's: elke donderdag 12.00 uur

- | | | |
|---------|-----------|--|
| 8 sept | 18.00 uur | Buurtmaaltijd |
| 9 sept | 10.00 uur | Schrijfcafé op reis (Buurttuin Zoete Aarde, Broekwegzijde 195) |
| 14 sept | 13.30 uur | Druppels om te delen: 'Dit waardeer ik nu veel meer door corona' (bij Piëzo, in de Compositie, César Franckrode 62-64) |
| 28 sept | 13.30 uur | Druppels om te delen: 'Dit zou ik ooit nog graag een keertje doen' (bij Piëzo, in de Compositie, César Franckrode 62-64) |
| 29 sept | 18.00 uur | Buurtmaaltijd |
| 30 sept | 20.00 uur | Geloven in gesprek: 'Geloof en humor' (Focuskamer Middin) |
| 2 okt | 14.00 uur | Senioren Actief |

Meer in de bijlage **Gaandeweg** en de website. Alles volgens RIVM-richtlijnen.

PERRON OOSTERHEEM

Oosterheemplein 320 T 06 5095 4628
W www.perron-oosterheem.nl

Perronmeeting

Elke zondagmorgen om 11.30 uur in de grote zaal van de Oosterkerk. Live mee te beleven of via het YouTube-kanaal. Sprekers: zie pagina 4.

Open kerk

Welkom met je persoonlijke verhaal en vragen, of voor stilte en gebed.
Elke dinsdag, 13.00-16.00 uur
E p.j.van.daalen@casema.nl

Ontmoetingslunch

Elke woensdag, 12.30 uur, € 3,50.
Opgeven bij Fred Cammeraat
T 06-2304 4470

Alpha-cursus

Er komt weer een nieuwe Alpha-cursus! Nadere informatie volgt.
Alvast opgeven of informatie?
Mail of bel! T 06-5095 4628
E pionieroosterheem@gmail.com



OPEN ICHTHUS

Parkdreef 258 T 341 36 20
W openichthus.nl

Welkom! Alles met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.

'Vier-de dag'

Een actieve woensdag is inmiddels een traditie geworden in de Ichthuskerk. Het bord op het plein, de deuren gastvrij open, de tafel met koffie, thee en altijd wat lekkers uitnodigend achter in de kerkzaal. Het is precies halverwege de week. Als we – ook naar een mooie traditie – de zondag als de eerste dag van de week beschouwen is de woensdag de vierde dag. Nou, dat kun je met

een knipoog ook als een appel beschouwen: 'Vier-de dag!'
10.00-12.00 uur, Ichthuskerk

Voorbeden(boek)

Elke woensdagmorgen ligt ook het voorbedenboek open. Schrijf uw vraag erin; doorgeven kan ook per telefoon of via mail. Aarzel niet. In het gebed richten we ons tot elkaar en verbinden we ons met elkaar, in vertrouwen op God.
E hwinie@xs4all.nl



GEBEDSMOMENTEN

Oude Kerk

Elke dinsdag 19.00-19.45 uur, consistorie Oude Kerk
E leenmanf@xs4all.nl

Oosterkerk

Woensdag tweewekelijks: 2, 16, 30 september, 19.00-20.00 uur.
E arjenvantrigt@solcon.nl

GETEKEND



Geslaagde 'Actie Vakantietas'

VERSLAG • Sinds een paar jaar organiseren de diaconieën van de Pelgrimskerk, Oase en Regenboog (POR) gezamenlijk de Actie Vakantietas. Dit is een landelijk project van Kerk in Actie, bedoeld voor kinderen die opgroeien in armoede en in de zomer niet op vakantie kunnen.



De namen van kinderen van 0-17 jaar in Zoetermeer die hiervoor in aanmerking komen zijn aangedragen door enkele scholen, maatschappelijke organisaties en de Voedselbank. In juni is er in de POR-kerken gecollecteerd en we ontvingen ook giften van de Rotary en de ROPA (Oudpapieractie Rokkeveen).

Begin juli konden we 135 tassen vullen met leuk op de leeftijd afgestemd speelgoed, knutsel-spullen, boekjes, ballen, badmintonsets én tegoedbonnen voor een ijsje voor ieder kind en iedere moeder. Met zo'n twaalf mensen, in ploegjes afgewisseld om voldoende afstand te kunnen bewaren, werden in de kerkzaal van De Oase de cadeautjes mooi ingepakt en de tassen van namen voorzien. Het resultaat zag er heel kleurrijk uit.

De tassen zijn persoonlijk bij de gezinnen afgeleverd. Na aanbellen in diverse flats stond de deur op de galerij al open en werden we opgewacht. Het gaf veel voldoening om te zien hoe blij verrast de kinderen waren.

• Tineke Blankespoor
POR-DIACONIE



Opschoondag Rokkeveen

Op 19 september is er weer een landelijke opschoondag. De werkgroep Kerk & Milieu van De Regenboog doet daar graag aan mee. Wij zorgen voor vuilknijpers en vuilniszakken. Verzamelen om 10.30 uur op de parkeerplaats naast De Regenboog. Laten we samen de handen uit de mouwen steken om de buurt op te schonen!

Opgave gewenst
E fhvonmeijenfeldt@gmail.com



COMMUNITY TEGEN EENZAAMHEID

Het gaat om meer dan 'koek-en-zopie' alleen

VERSLAG • We zaten eenzaam maar in virtuele verbondenheid rond de tafel. We spraken over eenzaamheid en hoe we vanuit onze geloofsgemeenschappen, kerken en moskeeën kunnen bijdragen aan de bestrijding ervan binnen de Zoetermeerse 'Community tegen eenzaamheid', die begin dit jaar gevormd is.

In de kring aanwezig: Jacques de Jong (Beraad van Kerken), Vida Niazian (ILOZ), Hans Alma (bijzonder hoogleraar Compassie), Jusuf Tangali (Islamitic Institute), ondergetekende als vertegenwoordiger van ILOZ/BvK en initiatiefnemer, Jan Willem van de Maat als extern adviseur (Movisie – kennis en aanpak van sociale vraagstukken). Met als inzet dat er vanuit die geloofsgemeenschappen veel 'tegen-de-eenzaamheid-activiteiten zijn, voor de 'eigen

parochie' en ook breder voor de wijk. Met als onderscheidend element dat het niet alleen gaat om 'koek-en-zopie', maar ook om empathie en zingeving. De vraag was hoe we die veelheid van activiteiten meer in kaart en vooral beter voor het voetlicht kunnen brengen. De rol van levensbeschouwelijke organisaties moge dan in de samenleving gemarginaliseerd raken, als we het hebben over de inzet voor eenzaamheidsbestrijding geldt



dat zeker niet, integendeel! En dat mag de samenleving best weten, en vooral ook: er mee rekenen. Aanvullend hebben we gesproken over hoe we de kwaliteit van die inzet verder kunnen verbeteren en borgen. In ieder geval: vooral van elkaar willen leren. Bij elkaar op visite, bij elkaar in de keuken kijken. En zo'n proces borgen en (professioneel) faciliteren. Daar gaan we mee aan de slag binnen het InterLevensbeschouwelijk Overleg en het Beraad van Kerken. Echte oecumene groeit in de keuken!

• Flip Bakker
ILOZ / BERAAD VAN KERKEN

W eentegeneenzaamheid.nl voor handreiking, informatie en ideeën

— Advertenties —

MONDIAL MOVERS Verhuisbedrijf Henneken

Professionele verhuizers van huis uit.

Goudstraat 51
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

- Particuliere verhuizingen
- Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
- Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuishwinkel
- Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefofslag



Zoekt u iemand die uw administratie kan doen, maar kunt u deze niet in dienst nemen?

Hebt u iets te veel financiële administratie omhanden?

Vindt u uw administratie eigenlijk vervelend en tijdrovend werk?



Van der Kruk Consultancy

DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk

T (06) 371 55 371
E contact@vanderkrukconsultancy.nl
I www.vanderkrukconsultancy.nl

Hoe rijk is de kerk?

TOEKOMSTGERICHT • Geld is altijd een belangrijke factor als het gaat om de toekomst van de kerk. Een kerk die zich daarvan bewust is, kijkt dus verder dan een paar jaar vooruit.

De Synode van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland (PKN) stelde daarom een adviescommissie in om te onderzoeken hoe de kerk het vrij beschikbare vermogen 'werkzaam' kan maken voor een gezonde toekomst. Het rapport haalde de media met het nogal opvallende feit dat de PKN-kerken samen een vrij beschikbaar vermogen hebben van rond de één miljard euro. Het gaat dan over afgerond 600 miljoen aan zogeheten kerkrentmeesterlijk geld en 400 miljoen aan diaconaal geld. Het eerste bedrag is bestemd voor het **in stand houden** van de hele kerkelijke organisatie, het tweede bedrag voor het ondersteunen van de **dienst aan de naaste**, dichtbij of ver weg. Het gaat dus om **vrij beschikbaar vermogen**, niet om geld dat 'vastzit' in gebouwen zoals kerken en pastorieën, landerijen en andere bezittingen waarvan de opbrengsten gebruikt kunnen worden om kerkelijk werk te financieren.

Niet oppotten, maar dienstbaar maken

De conclusie was dat er behoorlijk wat geld beschikbaar is waar meer mee gedaan kan worden. Met andere woorden: we moeten ons geld niet oppotten, maar dienstbaar maken aan de twee hoofddoelen van de kerk, namelijk woordverkondiging en dienst aan de samenleving. Dat kerkelijk vermogen is toevertrouwd aan de plaatselijke kerken. Zo beheert de Protestantse Gemeente Zoetermeer (PGZ) het geld van haar Zoetermeerse wijkgemeenten. Tijd om in gesprek te gaan met Rik Buddenberg, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (CvK).

Hoe rijk is Zoetermeer?

Rik rekent me graag voor hoe het met de Zoetermeerse cijfers staat. In 2019 was de algemene reserve van de PGZ 2,4 miljoen

euro en het eigen vermogen van de diaconie ruim 200.000 euro. Daar kun je natuurlijk niet te wild mee omspringen, want er is ook een continuïteitsreserve nodig om de vaste lasten voor één tot anderhalf jaar te kunnen betalen, in het geval van de PGZ zo'n 1,5 miljoen. Dat betekent dat er voor een toekomstgericht beleid een vrij vermogen beschikbaar is 1,1 miljoen. Waar het natuurlijk om draait is wat voor visie we hebben: wat willen we over vijf tot tien jaar met onze kerken en welke financiële impulsen zijn daarvoor nodig?

'Creatief en met ondernemerszin de toekomst ingaan'

De CVK-voorzitter benadrukt dat we ons moeten afvragen hoe je als kerk creatief en met ondernemerszin de toekomst in wilt gaan. 'We moeten dus niet achter de feiten aanlopen', waarschuwt hij.

Goed bezig

Volgens Rik is de PGZ met de Zoetermeerse wijkgemeenten aardig op weg dit in praktijk te brengen, met onder meer:

- decentralisatie van (ook financiële) bevoegdheden naar de wijken ('eigen broek ophouden')
- modernisering van de inzameling vrijwillige bijdragen
- een nieuw kerkblad, *Kerk in Zoetermeer*, voor een betere communicatie naar binnen en naar buiten toe
- restauratie van de toren van de Oude Kerk en de aanbouw van De Herberg

Rik Buddenberg, voorzitter College van Kerkrentmeesters



Om de wijkgemeenten te ondersteunen in moeilijke tijden of bij bijzondere initiatieven, heeft de PGZ twee lokale fondsen beschikbaar: een **solidariteitsfonds** en een **stimuleringsfonds**. Uit dit laatste fonds kunnen bijdragen worden verstrekt voor initiatieven als De Pelgrim en Halte 2717, zogeheten pioniersplekken. Het solidariteitsfonds is bedoeld om wijken met (tijdelijke) financiële problemen er weer bovenop te helpen. Volgens Rik zou de Algemene Kerkenraad zich moeten bezinnen op de vraag waarvoor het vrij beschikbaar vermogen in de Zoetermeerse situatie verder gebruikt kan worden. Dat vraagt om een langetermijnvisie.

'Deelplatform'

De Synode heeft intussen een landelijk platform opgetuigd, waar vraag en aanbod van 'middelen' bij elkaar gebracht worden. Met 'middelen' bedoelen we niet geld, maar de beschikbaarheid van menskracht, expertise en ervaring op terreinen die op het kerkelijk erf belangrijk zijn. De basisopzet is dat rijke(re) kerken hun geld zouden kunnen of moeten delen met minder rijke kerken in een ander deel van het land.

Rik vraagt zich af of dat gemakkelijk zal zijn. Elkaar helpen **binnen een beperkte regio** lijkt hem eerder haalbaar. De discussie binnen de Europese Unie over het Coronafonds geeft in dit verband te denken. Werkenderweg zal moeten blijken of en in welke mate dat idee echt zal aanslaan. Maar met het uitwisselen van kennis en ervaring zouden we in Zoetermeer in ieder geval goed aan de slag kunnen gaan. Telkens weer het wiel uitvinden lijkt mij 'een beetje dom'!

• Fien Meiresonne



CULTURELE AGENDA

Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl

Lunchpauzeconcerten

- 12.45-13.15 uur, Oude Kerk
- 2 sept Carla Bos – harp
 - 9 sept Ronald de Jong – orgel
 - 16 sept Beth en Flo – vleugel, in het kader van Zoetermeer Klassiek
 - 23 sept Annemieke IJzerman – harp
 - 30 sept Erwin Weerstra – vleugel
- Toegang gratis, deurcollecte: reserveren wordt aangeraden
W www.herbergoudekerk.nl



'Leermonument' Oude Kerk

Zaterdag 12 september is de Oude Kerk, net als vele andere monumenten in Zoetermeer, open van 12.00-17.00 uur. Thema: 'Leermonument'. Van ieder monument kun je iets leren van de gebruiksgeschiedenis. Kom kijken en 'leren' over het kerkgebouw en wat daar gebeurt, de orgels, de architectuur en de nieuwe aanbouw. En natuurlijk is er de hele middag muziek!

Alles met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. W oudekerkgemeente.nl/openmonumentendag

Carillonconcerten

- Vanuit toren Oude Kerk
- **Open Monumentendag:** 'Oude en moderne leermeesters' – beiaardier Johan van Oeveren
12 september, 12.00-13.00 uur
 - **Open Monumentendag:** 'Bekende popsongs en klassieke meesters' – Gijsbert Kok
12 september, 15.00-16.00 uur
 - **Dierendag:** 'Kinderliedjes over dieren' – Gijsbert Kok
3 oktober, 12.00-13.00 uur
- Deze concerten kunnen buiten beluisterd worden, bijvoorbeeld in Dorpsstraat of Wilhelminapark.
W www.herbergoudekerk.nl

'Historisch' orgelconcert

In het kader van het Festival Historisch Zoetermeer geeft Ronald de Jong op 26 september een orgelconcert 'Van historisch naar hedendaags' op het Lohman-orgel in de Oude Kerk. Van Rihards Dubra, een hedendaagse Letse componist, klinkt een prachtige Toccata. Ook de Engelse componist W. Matthias staat op het programma met zijn 'Alleluia' en van De Jong zelf een nieuw werk, getiteld 'To and Fro'.
26 september, 15.00 uur, voorafgaand toelichting; 18-64 jaar € 10, daaronder gratis, daarboven € 7; opgeven W www.herbergoudekerk.nl

Klavermuziek uit de Barok

Lezing door Ronald de Jong in het kader van Festival Klassiek Zoetermeer 2020, georganiseerd door Floravontuur, gelardeerd met klankvoorbeelden op beide kerkorgels en het klavecimbel in de Oude Kerk. Ronald is een boeiend verteller, die met veel plezier zijn kennis van de wereld van de klassieke muziek wil delen.
29 september, 10.00-12.00 uur; Oude Kerk, Dorpsstraat 59; gratis toegang, na reservering via W www.herbergoudekerk.nl

IN DE REGIO

- **Jonge finalisten Ambitus Orgelconcours & Iddo van der Giessen**
Gevarieerd programma met video-projectie vanaf de speeltafel in de Goede Herderkerk, Schiebroek.
5 september, 15.00 uur; gratis toegang, deurcollecte; aanmelden via E concerten@goedeherderkerk-schiebroek.nl
- **Orgelconcert Arjan Breukhoven**
In Berkelse Dorpskerk: van tango's tot filmmuziek, van klassiek tot jazz.
5 september, 20.00 uur; € 10; reserveren via www.arjanbreukhoven.nl/agenda

KERK MUZIEK

Mag het ook iets kosten ...

Zo vlak na de zomer en aan het begin van een nieuw seizoen is het tijd voor enkele korte anekdotes. Wie oren heeft om te horen ...

Een paar jaar geleden werd er in een kerk een tentoonstelling gehouden. Een aantal jongeren werd benaderd om tijdens de tentoonstelling muziek te maken. Een mooi idee. Maar als er dan bezoekers kwamen, moesten ze stoppen ... Omdat de bezoekers dan uitleg zouden krijgen over wat er in de kerk te zien was.

Op een dag werd ik door een buurgemeente benaderd om als dirigent mee te werken aan een muzikale produc-

tie. Een normaal zakelijk verzoek. Er volgde een geanimeerd kennismakingsgesprek over wat er van mij verwacht werd. Het leek mij een leuk project en het klikte met de organisatie. Maar toen vroeg ik wat er voor vergoeding tegenover stond. Ik noemde *en passant* wat voor mij een normaal tarief is voor het dirigeren van een koor. Het gesprek was snel afgelopen. Aan dat project heb ik nooit meegewerkt.

Na een grote restauratie van kerk en orgel werd een kerk weer feestelijk in gebruik genomen. Door een ouderling-kerkrentmeester die de ingebruikname organiseerde, werd aan de organist meegedeeld dat het

de organisatie een goed idee leek dat het orgel tijdens de receptie zou spelen. De grote dag brak aan en toen de ingebruikname achter de rug was, volgde een grote ontvangst. De organist van de kerk liep rustig rond en keuvelde met diverse bezoekers. De ouderling-kerkrentmeester werd echter steeds nerveuzer. Toen hij zich niet meer in kon houden liep hij kwaad naar de organist toe en zei: 'Zeg, ik had toch gezegd dat het orgel tijdens de receptie moest spelen?' De organist antwoordde bedaard: 'Ik heb het vriendelijk aan het orgel gevraagd, maar blijkbaar heeft het vandaag geen zin.'

• Arie Vooijs

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

WO. 2 SEPTEMBER - Jesaja 63:7-14
Ik zal de roemrijke daden van de Heer bezingen: alles wat de Heer voor zijn volk heeft gedaan in zijn ontferming.

DO. 3 SEPTEMBER - Galaten 2:15-21
Paulus schreef: Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.

VR. 4 SEPTEMBER - Romeinen 6:3-11
Paulus schreef: We zijn door de doop in de dood van Christus met hem begraven om, zoals Hij door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

ZA. 5 SEPTEMBER - Baruch 4:36-37
God zei tot zijn volk: Kijk en zie welke vreugde God je brengt.

ZON. 6 SEPTEMBER - Matteüs 18:15-20
Jezus zegt: Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.

MA. 7 SEPTEMBER - 1 Petrus 2:4-10
Voeg u bij Christus, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid.

DI. 8 SEPTEMBER - Lucas 1:39-56
Maria zei: Barmhartig is de Heer, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert.

WO. 9 SEPTEMBER - Deuteronomium 6:4-9
Mozes sprak tot het volk: De Heer, onze God, de Heer is de enige! Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.

DO. 10 SEPTEMBER - Efeziërs 3:14-19
Moge Christus door uw geloof gaan wonen in uw hart, zodat u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat.

VR. 11 SEPTEMBER - 1 Korintiërs 13:8-13
Paulus schreef: Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

ZA. 12 SEPTEMBER - 1 Johannes 4:16-21
We hebben dit gebod van Christus gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

ZON. 13 SEPTEMBER - Matteüs 18:21-35
Jezus vertelde een gelijkenis over een heer die tot zijn dienaar zei: Heel je schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?

MA. 14 SEPTEMBER - Hebreeën 13:1-8
We kunnen vol vertrouwen zeggen: 'De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!'

DI. 15 SEPTEMBER - Micha 6:1-8
De Heer zegt: Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij! Ik heb je weggeleid uit de slavernij. Ken je de gerechtigheid van de Heer niet meer?

WO. 16 SEPTEMBER - Johannes 6:27-29
De mensen vroegen Jezus: "Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil?" "Dit moet u voor God doen: geloven in hem die hij gezonden heeft," antwoordde Jezus.

DO. 17 SEPTEMBER - Jesaja 40:1-5
Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek het moed in.

VR. 18 SEPTEMBER - Micha 7:18-20
Wie is een God als u, Heer, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat?

ZA. 19 SEPTEMBER - Lucas 10:25-37
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.

ZON. 20 SEPTEMBER - Jesaja 55:6-11
God zal ruimhartig vergeven. Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de Heer.

MA. 21 SEPTEMBER - Matteüs 9:10-13
Jezus zegt: Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: "Barmhartigheid wil ik, geen offers." Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

DI. 22 SEPTEMBER - Romeinen 8:18-25
De schepping heeft hoop gekregen, omdat ze bevrijd zal worden uit de slavernij en zal delen in de vrijheid en luister van Gods kinderen.

WO. 23 SEPTEMBER - Nehemia 8:12-14
Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht.

DO. 24 SEPTEMBER - Efeziërs 4:1-13
Christus is afgedaald in de diepte. Hij is opgestaan om alles met zijn aanwezigheid te vullen.

VR. 25 SEPTEMBER - Galaten 6:11-18
Paulus schreef: Ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer.

ZA. 26 SEPTEMBER - Jesaja 61:1-3
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft de Heer mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden en om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken.

ZON. 27 SEPTEMBER - Matteüs 21:28-31
Jezus zei in een gelijkenis: Iemand had twee zonen. Hij zei tegen hen: "Ga vandaag in de wijngaard aan het werk." De eerste antwoordde: "Ik wil niet," maar later bedacht hij zich en ging alsnog. De ander antwoordde: "Ja, vader," maar ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?

MA. 28 SEPTEMBER - Jesaja 40:25-31
God geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.

DI. 29 SEPTEMBER - Exodus 16:1-18
In de woestijn verzamelde het volk het manna dat de Heer hen gaf. Toen ze het namaten, hadden zij die veel verzameld hadden niet te veel, en zij die weinig verzameld hadden niet te weinig.

WO. 30 SEPTEMBER - Psalm 119:33-40
Neig mijn hart naar uw richtlijnen en niet naar winstbejag. Laat mij uw wegen gaan, en leven.

DO. 1 OKTOBER - Johannes 4:5-42
Jezus zie tegen de Samaritaanse vrouw: er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden.

VR. 2 OKTOBER - Hebreeën 5:1-10
Christus heeft gebeden tot God die hem kon redden van de dood, en werd verhoord om zijn nederige overgave aan God.

ZA. 3 OKTOBER - Jesaja 52:13-53:12
Door toedoen van de dienaar van de Heer slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd.

Zie voor de pdf van juli en augustus www.kerkinzoetermeer.nl

Advertentie

ichthus
boekhandel
bijbels boeken muziek

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

WWW.ICHTHUSBOEKHANDEL.NL

PERRON CENTRUM – PERRON 1

Samen verder: twee Perrons, één missie

REPORTAGE • Buurtpastor en pionier Timo Hagendijk en missionair opbouwwerker Jacqueline Gravesteijn slaan de handen ineen. Hun plannen en activiteiten voor de wijk bundelen ze voortaan onder één noemer: Perron Oosterheem.



Nauw contact

Vanaf het moment dat Timo vorig jaar als pastor-pionier bij Perron Centrum kwam werken, heeft hij nauw contact met Jacqueline, die zich al langer inzet als missionair opbouwwerker voor Perron 1 aan de andere kant van Oosterheem. Allebei zijn ze gedreven en gemotiveerd, ze vinden elkaar voor hun 'missie in de wijk'. Samen met de missionaire taakgroepen en de Perron-teams hebben zij de afgelopen tijd uitgebreid overlegd: waar staan we eigenlijk, voor wie werken we, wat hebben we bereikt, en vooral: wat willen we in de toekomst?

Eigen karakter

Is het niet jammer dat er pioniersplekken zoals de Perrons nodig zijn? Zou het niet mooier zijn als dat werk vanuit gewone kerken gedaan kon worden? Timo veert op. 'Nee, juist niet! Ik ben blij met die pioniersplekken,

met hun eigen, aparte karakter! We zeggen vaak te makkelijk: jullie zijn allemaal welkom in de kerk en we zijn hier allemaal gelijk, maar in de praktijk werkt dat niet zo. Verschillende groepen spreken een verschillende taal, maken zich over andere dingen druk. Wanneer je dat niet ziet, loop je het gevaar dat de mensen die je oprecht welkom heette, zo weer weg zijn.'

Versterken en aanvullen

'Er zijn wel accentverschillen', legt Timo uit. 'Perron 1 is een diaconaal, Perron Centrum een missionair ontmoetingscentrum. Maar in de praktijk loopt het door elkaar. Diaconaal werk heeft missionaire aspecten, en andersom ook! Perron Centrum organiseert bijvoorbeeld elke zondag Perron-meetings in de bovenzaal van de Oosterkerk, duidelijk een missionaire activiteit, maar doordeweeks is er ook een workshop als Haren vlechten voor jonge meiden. Daar

gaan we niet evangeliseren. Wel vertellen we wie we zijn: een groep christenen die het goede willen voor de mensen van deze wijk.' 'Dat werkt op Perron 1 ook zo', zegt Jacqueline. 'Wij organiseren goedkope of gratis activiteiten, zoals ontmoetingsmaaltijden voor mensen met weinig geld. In gesprekken met bezoekers komen we sociale problemen op het spoor. We proberen daar dan hulp voor in te schakelen. Maar mensen weten dat we 'van de kerk' zijn, en tijdens ontmoetingen ontstaan er soms opeens heel mooie en open gesprekken.'

'Mensen weten dat we van de kerk zijn'

Timo en Jacqueline willen zo samenwerken, dat beide werksorten elkaar versterken en aanvullen. 'Zo ontstaat er een mooi palet van missionair en diaconaal pionierswerk, voor een breed publiek in de wijk!', zegt Jacqueline en Timo vult aan: 'Als ontmoetingscentrum wil je ook een plek zijn waar mensen een gemeenschap vormen, voor elkaar zorgen en met elkaar praten over hun levensvragen.'

'Voor elkaar zorgen en praten over levensvragen'

Plannen genoeg

'Plannen genoeg voor het nieuwe seizoen', zegt Jacqueline, 'maar we houden er rekening mee dat in september de corona oplaait.' Vooral voor Jacqueline is dat lastig, omdat zij werkt vanuit zorginstellingen met kwetsbare cliënten. 'We moeten soepel omgaan met onze plannen', stelt ook Timo. 'We beginnen weer met de gezamenlijke lunches op woensdagmiddag, maar als dat opnieuw onmogelijk wordt, gaan we natuurlijk weer maaltijden aan huis uitdelen!'

Meer informatie op de vernieuwde website perron-oosterheem.nl en in de nieuwe folder; contactgegevens op pagina 4 en programma-aanbod op pagina 6 Kerk & buurt.

• Mieke Brak

Op weg naar zelfstandigheid

Op twee locaties in Oosterheem bevinden zich 'Perrons' als ontmoetingsplek voor bewoners van de wijk. Beide Perrons verkeren in een fase die vraagt om evaluatie en een nieuwe toekomstvisie. De twee plaatselijke kerken die Perron 1 financieel steunden (De Lichtzijde en Het Kompas), stopten met de subsidie, omdat zij na hun op handen zijnde fusie graag vanuit de eigen kerkgebouwen missionaire activiteiten willen opzetten. Het Perron 1-team aan de Schiebroekstraat bij Middin besloot het diaconale werk in Oosterheem voort te zetten en zij krijgen nu voor de komende vier

jaar steun van het Fonds Franciscus. Ook Perron Centrum aan het Oosterheemplein krijgt te maken met veranderingen. Tot 2021 is dit een pioniersplek van de IZB – voor zending in Nederland (izb.nl); daarna wordt dit Perron een pioniersplek van de landelijke Protestantse Kerk. Wel meteen eentje 'in de laatste fase': gericht op toegroeien naar zelfstandigheid.

Informatie en ook filmpjes over 'pionieren' op lerenpionieren.nl en www.protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk Meer over IZB en Fonds Franciscus: izb.nl en kansfonds.nl/franciscusfonds

UITGELEZEN

Samen op weg naar het feest

In *Vier het samen* biedt Nieske Selles-ten Brinke een scala aan suggesties voor het vieren van feestdagen met kinderen. Het boek begint met een helder hoofdstuk over leeftijdsfasen en passende vormen van geloofsopvoeding. Daarna is er uitgebreid aandacht voor Kerst, Pasen en Pinksteren en ook voor Oud en Nieuw, Bid- en Dankdag, doop- en verjaardag. Voor Selles mag een feest gezellig zijn, maar vooral moeten inhoud en betekenis goed overgebracht worden. Bij de gespreksideeën, creatieve werkvormen, bijbelleessuggesties, muziektips en thematafels ligt de nadruk op het samen doen. Neem je kind mee op weg naar het feest! Opvallend is de nadruk op het samen

bidden. Bij Bid- en Dankdag bespreekt ze daarvoor mooie vormen. Goed is de aandacht voor zowel de doopdag als de verjaardag. Op beide dagen stel je het kind centraal en sta je stil bij het afgelopen jaar. Ik mis in dat kader de laatste zondag van het kerkelijk jaar in november: het gedenken van degenen die gestorven zijn. Selles besteedt daar wel aandacht aan bij Oudejaarsdag. Ook als je andere geloofsaccenten legt dan de schrijfster, biedt *Vier het samen* goede ideeën. Zo vind ik zelf regelmatig bijbellezen belangrijker dan het leren van bijbelteksten. In plaats van uitleg met enige stelligheid, ga ik liever met kinderen al zoekend op weg. Dat merkte ik bij de hoofdstukken over Hemelvaart en Pinksteren, wat moei-

lijker te duiden feesten. De schrijfster doet een goede poging, maar voor mij gaan het mysterie en de verwondering op deze manier verloren. Ik zou het laten bij het niet weten of begrijpen maar wel ervaren. Selles adviseert: kies uit wat jou past en uiteraard wat past bij jouw kinderen. Voor wie zo dit boek gebruikt, zal het zeker van waarde zijn.

• Joke Westerhof

Nieske Selles-ten Brinke, *Vier het samen*. Met kinderen toelevens naar christelijke feesten, Ark Media 2015, € 23,50

